

Kinderen en spiritualiteit

Je wilt je kind 'iets' meegeven van geloof en naastenliefde. Maar geloof is niet meer gewoon in onze tijd. Hoe doe je dat dan?

'Kinderen en spiritualiteit' We staan stil bij de vraag: Wat geven we ons kind eigenlijk mee? Hoe ziet hun binnenwereld eruit? Hoe beleven kinderen de wereld, waar verwonderen zij zich over, hoe merken zij dat er 'meer is tussen hemel en aarde'? Wat zien en ervaren we als (groot)ouders? Hoe kunnen we het innerlijke van onze (klein)kinderen ruimte geven en voeden?



***Begeleiding
Liesbeth Vroemen***

De avonden staan open voor kerkelijke en niet-kerkelijke mensen, Voorkennis is niet nodig, nieuwsgierigheid wel.

donderdag 21 en 28 november

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Kosten: €10 per avond * Opgeven voor 14 november

**Plaats: Augustijns Centrum de Boskapel
Graafseweg 276 Nijmegen**

Info: www.boskapel.nl en www.pelgrimshuisantonius.nl



**Stads klooster
Mariken**



**Pelgrimshuis
Antonius**