

Het vormt soms de kern van ons verlangen: de behoefte om een nieuwe kans te krijgen, opnieuw te kunnen beginnen. En soms verzuchten we juist: "Oh nee, niet opnieuw. Niet dit. Niet weer." Helemaal als vanouds wordt het niet, dat beseffen we. Maar helemaal nieuw is wat we voor ons zien evenmin. Want de herhaling is door ons bestaan verweven. We beginnen steeds opnieuw.

Misschien schuilt er daarom in veel verhalen - religieus of wijsgerig, literair of spiritueel - naast de opdracht om los te laten en opnieuw te beginnen ook vaak een teken van hoop. Zoals Freek de Jonge een gedicht begint met de regel: "Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen."

Het verlangen om opnieuw te beginnen vormt hoe dan ook door alle tijden heen een bron van vruchtbare religieuze, spirituele, filosofische en literaire verhalen. Wees daarom van harte welkom bij de Verhalendag 2018!

Vol verhalen over vallen. Over opstaan.
En over:

**OPNIEUW
BEGINNEN!**

ZONDAG 28 JANUARI
13.00U - 17.00U

VERHALENDAG 2018

INLOOP: 13.00U
START PROGRAMMA: 13.30
ENTREE: 5 EURO
LOCATIE: JEWEL HEART-
(HATERTSEVELDWEG 284)

VERHALENDAG 2018

OPNIEUW BEGINNEN!

Zondag 28 januari

13.00 - 17.00u

Entree: 5 euro

Jewel Heart
(Hatertseveldweg 284)

PROGRAMMA

13.00u: Inloop

13.30u: Start (welkomstwoord met theater)

14.00u: Auteur Steffie van den Oord over
'Opnieuw beginnen en 'eeuwelingen'

14.30u: Verhalenronde 1

15.45u: Verhalenronde 2

16.30u: Uitloop

U kunt na de vertelling door Steffie van den Oord tweemaal kiezen uit 3 opties:

- Een workshop over opnieuw beginnen en creatief schrijven op muziek
door Noëma Celeste Nijboer, van Eigentijdse Jongeren
- Vertelling 1: over compassie en opnieuw beginnen
door Rogier Teerenstra, van de RLRN
- Vertelling 2: over opnieuw beginnen, verteller wordt nog bekend gemaakt

