

Op de Hoogte

Augustijns Centrum de Boskapel

mei 2013



In deze maand mei tweemaal Maria
pag. 11 en 12

" ... bij tijd en wijle van mening verschillen zonder haat, alsof iemand het oneens was met zichzelf en juist door die schaars voorkomende onenigheid fleur geven aan de eensgezindheid van meestal"

(Augustinus, Belijdenissen, IV,8,13,p.113)



Colofon

'Op de Hoogte' is het bulletin van de Stichting Augustijns Centrum de Boskapel.

Het biedt ruimte voor Boskapellers en andere bezoekers van de kapel om te schrijven of te lezen over zaken die de gemeenschap van de Boskapel of de Kerk in het algemeen raken.

Ook geeft het informatie over vieringen in de kapel en activiteiten die vanuit de Boskapel worden ondernomen.

'Op de Hoogte' verschijnt 11 maal per jaar.

Op verzoek wordt 'Op de Hoogte' per e-mail toegezonden.

Redactie

Mechy Dolmans-van Oosterhout (*eindredactie*)

Frans van den Boogaard (*lay-out*)

Medewerker

Chris Dijkhuis

E-mailadres redactie: redactieodh@boskapel.nl

Druk

Helma Bertels

Adres Boskapel

Graafseweg 276

6532 ZV Nijmegen

tel/fax 024-3776968

Pastor Ekkehard Muth, e-mailadres: ekkehard.muth@boskapel.nl

homepage: www.boskapel.nl

algemeen e-mailadres: info@boskapel.nl

ING-bank: 22 06 916, Rabobank: 15 78 32 856

t.n.v. Stichting Augustijns Centrum de Boskapel

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten te weigeren, in te korten, of anderszins redactioneel te bewerken.

Copyright berust bij de auteurs van de bijdragen.

5 mei 2013

Inhoud:

pag. 3	inhoud / van de redactie
pag. 5	liturgie kalender
pag. 6	zijn wat niet kan
pag. 7	van de bestuurstafel
pag. 9	50 jaar Boskapel
pag. 11	het interview
pag. 14	Augustinus ten voeten uit
pag. 16	Goede Vrijdag 2013
pag. 17	keer terug naar je hart
pag. 20	Amnesty informatie / Moldavië, Pasarea Albastra
pag. 21	participantenraad Boskapel
pag. 24	Jacobusviering
pag. 25	het Albertinumgenootschap
pag. 26	pelgrimeren door de kortste nacht
pag. 27	voedselinzameling 2013 - de voedselbank
pag. 29	opgaveformulier kennismaken met nieuwe Boskapellers
pag. 31	bezinning, ontmoeting en verdieping, voorjaarsprogramma 2013

Van de redactie

'Rose is a rose is a rose is a rose'

(Gertrude Stein, in *Secret Emily*, 1913)



Rozenkrans uit Bethlehem

Eén van de betekenissen, die aan dit veel aangehaalde zinnetje gegeven zijn, is: 'Je kunt er eindeloos mee doorgaan of er een ronde van vormen'. Het past dus uitstekend bij een rozenkrans! Volgens een katholieke legende zou Maria, de moeder van Jezus, zelf geopenbaard hebben dat je haar met elk weesgegroetje een roos schenkt. Als je één keer de rozenkrans hebt rondgebeden heb je een *rozenhoedje* en 3 rozenhoedjes vormen samen een grote krans van rozen! Het totale *rozenkransgebed* bestaat dus uit 150 weesgegroeten (3x50 kleine kralen) en 15 onzevaders (3x5 grote kralen). Dit alles is in vroeger eeuwen bedacht als een alternatief gebed voor het gewone volk, dat de

150 psalmen, die kloosterlingen baden, niet uit het hoofd konden of wilden leren. Menigeen onder ons zal hopeloos saaie herinneringen hebben aan het verplichte bidden van het rozenhoedje of erger de rozenkrans, dat vooral in de Mariamaand mei of in de rozenkransmaand oktober gebruikelijk was. Een rozenkrans kreeg je vroeger als een geschenk voor het leven bij je eerste communie, prachtig soms met zilveren of paarlemoeren kralen. De laatste rozenkrans die mijn man en ik cadeau kregen kwam van onze Zweedse buurman in Tanzania, die voordien jarenlang met zijn vrouw in Bethlehem, Palestina gewoond had, waar hij de lutherse pastor was. Sindsdien hangt er een rozenkrans in ons huis! Het is wel opvallend dat het juist protestanten zijn die, althans bij ons, de belangstelling voor de rozenkrans hebben hernieuwd. Voor wie er geen last van heeft in het verleden, al dan niet op blote knieën, eindeloos weesgegroetjes te hebben moeten bidden, is de rozenkrans een interessant object. Het is een gebedssnoer zoals er in allerlei variaties wereldwijd in alle godsdiensten en culturen te vinden zijn. Maria Ludikhuize, van huis uit protestant, weet alles van rozenkransen. Maria koos ook de roos als symbool voor het hart. Hierover en nog veel meer kunt u lezen en leren in het interview met haar in dit nummer.

"Keer terug naar je hart", zei Augustinus. Dat hart neemt ook een centrale plaats in bij Joop Haverkort in zijn reflexie over armoede, zoals daarover op een drietal avonden afgelopen maart in de Boskapel gesproken is. Ging het op die avonden vooral over persoonlijke opvattingen rond de begrippen arm en rijk, Joop betreft het besprokene ook op gemeenschappen zoals bijvoorbeeld de Boskapel. "*Zijn wij arm of rijk?*" (*Moeten we bezuinigen of investeren?*) U kunt zich voorstellen, hoeveel verschillende meningen en antwoorden hier net als elders mogelijk zijn!

Arm of rijk zijn of je arm of rijk voelen heeft met geluk te maken. Geld alleen maakt niet gelukkig, maar zonder kun je helemaal niet! Augustinus gaat grondig in op de vraag waarmee of wanneer iemand gelukkig is, en komt dan tot de conclusie dat uiteindelijk alléén God gelukkig maakt. Dat kunnen wij als gemeenschap ook in onze oren knopen (zie Chris Dijkhuis' bijdrage)!



Hanno Cramer van onze gereformeerde broeders maakte voor Goede Vrijdag een prachtig gedicht bij het kruisbeeld dat buiten aan de muur van de Boskapel bevestigd is. Een reden om weer eens goed naar dat kruis te kijken!

En wat een geluk! Ondanks de economische crisis is de lente weer gewoon voor niets komen aanwaaien!

Mechy Dolmans-van Oosterhout

Het volgende nummer verschijnt op 2 juni 2013, kopij inleveren uiterlijk 23 mei 2013 bij: redactieodh@boskapel.nl

Liturgie kalender

MEI 2013

zondag 5 mei 11.15 uur	'Vrede en Bevrijding' Johannes 14, 23-29	Ekkehard Muth Boskapelkoor
donderdag 9 mei 11.15 uur	Hemelvaart meditatieve viering van brood en wijn rond het altaar	Ekkehard Muth
zondag 12 mei 11.15 uur	'God laat ons niet in de steek' Johannes 14, 15-21	Ekkehard Muth overweging: Annemiek Alferink Capella Silvestris
zondag 19 mei 11.15 uur	Pinksteren 'Zijn wat niet kan'	Ekkehard Muth Boskapelkoor
zondag 26 mei 11.15 uur	Eerste Communie *)	Ekkehard Muth Gelegenheidskoor
zondag 2 juni 11.15 uur	Agapèviering De erfenis: vijf broden en twee vissen	Maria Schröder Capella Silvestris
iedere woensdag 19.30 - 20.00 uur	meditatieviering in de kleine kapel	Familia Augustiniana

*) Op de zondag dat we eerste communie vieren is er geen kindernevendienst. Maar voor de allerkleinsten is er wel crèche. Natuurlijk zijn de crèchekinderen op tijd terug om de belangrijke punten van de viering mee te maken.



Ekkehard Muth

Ieder jaar is mei de maand waarin Nederland zich bezint op wie we eigenlijk zijn en wie we willen zijn. Op koninginnedag gaan we koekhappend en oranje-tompoes-etend helemaal uit ons dak, op 4 mei herdenken we de donkere periodes in onze geschiedenis en op 5 mei staan we stil bij de basiswaarden die we als natie hoog in het vaandel hebben staan. En natuurlijk gaan velen van ons massaal met vakantie; ook dat is typisch Nederlands, we zijn immers een reislustig en ondernemend volkje.

Dit jaar krijgt dit jaarlijkse bezinningsmoment nog extra diepte door de abdicatie van koningin Beatrix en de kroning van koning Willem-Alexander. Een historisch moment dat ons meer dan anders bepaalt bij wie we ten diepste zijn.

Op zulke momenten hoort het erbij dat je niet alleen gedenkt wie je bent, maar dat je vooral ook kijkt naar wie je zou willen zijn, naar je idealen, naar je plannen, naar je dromen. 'Zijn wat niet kan' dicht Huub Oosterhuis, dat je je uitstrekt naar wat jouw kunnen en wat jezelf overstijgt. Sporters herkennen dat. Als je conditie wilt opbouwen moet je elke keer net weer iets harder gaan dan je eigenlijk kan. Dat je dus de moed hebt, misschien zelfs de arrogantie, om te willen 'zijn wat niet kan'.

Volgende maand vieren we in de Boskapel ons 50-jarig bestaan. En dit is bij uitstek weer zo'n moment om te 'zijn wat niet kan'. Als Boskapel zetten we dan ons beste beentje voor, niet alleen om de Boskapel voor de buitenwacht weer op de kaart te zetten. Maar we doen het vooral om onszelf weer te bepalen bij wie we willen zijn; om onszelf te herinneren aan de talenten en de kansen die we hebben meegekregen, en om onszelf te wijzen op de toekomst die ons wacht. Natuurlijk bezinnen we ons ook gewoon op wie we zijn, maar op 29 en 30 juni zullen we vooral zijn wat we eigenlijk nog moeten worden; 'zijn wat (nu misschien nog) niet kan'.

Maar daarvoor staat met Pinksteren nog een kerkelijke feestdag op de agenda die geheel gewijd is aan 'zijn wat niet kan'. Want sinds mensenheugenis beseffen de mensen dat je met de Heilige Geest inderdaad kunt 'zijn wat niet kan'. En een week later vieren we Eerste Communie waar we zes kinderen opnemen in onze gemeenschap om samen met ons te proberen om telkens weer opnieuw te 'zijn wat niet kan'.

Je ziet: kerk-zijn is van nature al geen rustige aangelegenheid, en zeker niet als je ook nog schatplichtig bent aan Augustinus, die maar bleef roepen: 'trek steeds verder!' En als je als Boskapelgemeenschap dan ook nog je 50-jarig jubileum mag vieren dan komen we allemaal in beweging. Toch? Laten we met elkaar zijn wat niet kan.

Van de bestuurstafel

Kennismaken met nieuwe Boskapellers: 22 mei 2013



Antoinette Meys

Ook in het afgelopen jaar hebben we gelukkig weer nieuwe mensen mogen verwelkomen in onze gemeenschap. Sinds een aantal jaren hebben we de goede gewoonte om een bijeenkomst te houden om met elkaar kennis te maken. Deze ontmoeting staat gepland op 22 mei a.s. van 20.00 - 22.00 uur. Daarbij zijn onze pastor Ekkehard Muth, ons bestuurslid Annemieke Pacilly (portefeuille gemeenschapsopbouw) en ondergetekende (Antoinette Meys, voorzitter) aanwezig.

We nodigen hiervoor **'nieuwe' Boskapellers** uit. 'Nieuw' is daarbij een relatief begrip: als u graag eens nader kennis wil maken met onze gemeenschap in een andere ontmoeting dan bij de koffie of tijdens de vieringen of lezingen, dan bent u van harte welkom!

Ook nodigen we van harte **mensen die al langer deel uitmaken van onze gemeenschap** uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen en de 'nieuwe' Boskapellers te verwelkomen.

Op pagina 29 in deze uitgave van 'Op de Hoogte' vindt u een formulier waarmee u zich kunt opgeven.

Graag opgeven vóór 15 mei a.s. in verband met de voorbereiding van deze avond!

U kunt zich ook via de mail aanmelden bij bestuur@boskapel.nl.

Jubileum en kerkennacht: helpende handen gezocht!

We werken toe naar twee grote evenementen in juni. Allereerst de kerkennacht die plaatsvindt op 21 juni a.s.; een gezamenlijke activiteit van de Raad van Kerken Nijmegen om mensen op een andere manier kennis te laten maken met wat er in Nijmeegse kerken te vinden is. De start van deze nacht – die als thema heeft "Pelgrimeren door de kortste nacht" – vindt plaats in de Boskapel om 20.00 uur, in aanwezigheid van onze burgemeester Hubert Bruls.

Vervolgens ons 50-jarig jubileum dat in het weekend van 29 en 30 juni a.s. wordt gevierd.

In deze 'Op de Hoogte' op pagina 9 vindt u meer informatie over het programma en over de hulp die nodig is om dit weekend tot een succes te maken.

Opinieblad Volzin: tegen gereduceerd tarief verkrijgbaar!

Kent u het opinieblad Volzin? Volgens de makers van het blad: "hèt magazine voor zinvol leven".

"Volzin gaat over religie, maatschappij en cultuur. Elke twee weken – 24 edities per jaar – en dagelijks op www.volzin.nu zoeken we naar de antwoorden op de grote vragen. Wie zijn we? Wat doen we hier? Hoe geven we dit leven zin? We doen dat met interviews met denkers en doeners, met reportages over geloofsvernieuwing, met debatten, analyses en essays, met columns van Marjoleine de Vos, Mohammed Benzakour, Nuweira Youskne en Ruben van Zwieten. En, natuurlijk, met goede zin."

Het blad kost in de winkel 4 euro per nummer, en wij kunnen het aanbieden voor 2,50 per nummer.

Elke zondag en bij de lezingen door de week is het blad verkrijgbaar bij de leestafel in de koffiezaal.

Vacatures:

1. notulist van bestuursvergaderingen en
2. medewerker voor de lay-out van 'Op de Hoogte'

In het vorige nummer van 'Op de Hoogte' werd de vacature van notulist van de bestuursvergaderingen aangekondigd. We hebben hierop nog geen respons ontvangen; misschien is deze vacature aan uw aandacht ontsnapt? U kunt alsnog reageren door een mail aan onze secretaris Jan Revenberg:

j.revenberg@hotmail.com.

En helaas heeft Frans van den Boogaard besloten om te stoppen als redactielid van 'Op de Hoogte', waardoor ook daar een vacature ontstaat. Frans verzorgde met name de lay-out en daar zoeken we nu een opvolger voor. Bent u handig in tekstverwerking en opmaak van teksten en heeft u per maand enkele uren beschikbaar, meld u dan bij Jan Revenberg, j.revenberg@hotmail.com.

We danken Frans voor zijn bijdrage; hij heeft ervoor gezorgd dat ons communicatiebulletin er steeds aantrekkelijker uit ging zien. De fraaie vormgeving en de boeiende inhoud -waarvoor Mechy Dolmans met name verantwoordelijk is- maken dat ons blad graag en veel gelezen wordt, in de Boskapel en daarbuiten. En dat willen we graag zo houden!

*Vriendelijke groet namens het bestuur,
Antoinette Meys, voorzitter*

29 en 30 juni viering van het jubileumjaar van de Boskapel

50 jaar Boskapel

Tekst: Annemieke Pacilly, namens de feestcommissie



Annemieke Pacilly

De meeste lezers zijn inmiddels op de hoogte van het feit dat we op 29 en 30 juni het jubileum vieren dat de Boskapel 50 jaar geleden is ingezegend door Mgr. Bluysen.

We gaan in dat weekend het jubileum uitgebreid vieren.

Op zaterdag 29 juni willen wij belangstellenden uit de regio laten zien, horen en laten beleven wat de Boskapel anno 2013 hen te bieden heeft. De titel van de dag luidt dan ook:

De Boskapel leeft... beleef het mee! Onze liturgie, onze zang en de Augustijnse spiritualiteit die we op eigentijdse

wijze gestalte geven, zijn de thema's van deze dag. De entree voor dit onderdeel van het jubileum is € 7,50 (inclusief een lunch en een drankje achteraf). Oók Boskapellers zijn natuurlijk van harte uitgenodigd.

Om ongeveer 17.30 uur is er voor de Boskapellers zelf een warm buffet; ook hiervoor vragen we een vergoeding van € 7,50. Nadien gaan we met zijn allen het spel spelen *'Wie is de mol?'*. We blijven in de buurt dus mensen die niet goed ter been zijn kunnen toch mee.

Opgeven voor deze programma-onderdelen is noodzakelijk (zowel voor Boskapellers als voor niet-Boskapellers) zodat we de dag zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.

's Zondags na de feestelijke eucharistieviering is er gezamenlijk koffiedrinken met iets lekkers en zijn er vervolgens twee muzikale optredens: het *mandoline-orkest* waarbij Gerard en Elly Friebel meespelen en het koor *Hathikwa* dat Joods/Jiddische liederen zingt met begeleiding van het orkest "Klezmore" (in dit koor zingen ook John Bosman en Antoinette Meys). De optredens worden afgewisseld met een feestelijk drankje en lekkere sandwiches. Deze middag is echt voor de Boskapelgemeenschap en voor genodigden en dit wordt u dan ook aangeboden.

Al bij al belooft het dus een groots feest te worden, maar het hangt óók van u af.

Wat kunt ú bijdragen aan het succes van zaterdag 29 juni en zondag 30 juni 2013?

In de eerste plaats vragen we alle Boskapellers om het programma van zaterdag bekend te maken in uw eigen omgeving door het **uitdelen van flyers en affiches**. De folders liggen vanaf begin mei achter in de kapel. Bent u actief op

Twitter en Facebook, maak dan deze kennismakingsdag bekend middels een tweet of berichtje. Wijs mensen er wel op dat zij zich vooraf moeten opgeven bij info@boskapel.nl en dat de kosten hiervoor € 7,50 zijn.

Het is een mooie gelegenheid om vrienden of kennissen kennis te laten maken met de Boskapel, en om de Boskapel in grotere kring bekend te maken als plaats voor eigentijds geloven.

We mikken op minstens 150 deelnemers aan het programma. Dat krijgen we voor elkaar als alle Boskapellers hun steentje bijdragen aan de PR voor deze dag!

Op de dag zelf hebben we graag ook extra handen voor:

- de voorbereiding
- broodjes smeren
- bediening ('s middags en 's avonds)
- ontvangst (dus gastheren en gastvrouwen)
- bediening apparatuur
- opruimen ('s middags en 's avonds)
- ????

Hoe meer mensen zich aanbieden om te helpen, hoe lichter het werk met elkaar wordt. Bij het symposium in november 2011 ter gelegenheid van de heropening van de Boskapel was dat immers ook onze gezamenlijke succesformule! We regelen het zó dat zij die de voordrachten willen bijwonen dit ook kúnnen. En ook deze keer maken we weer een draaiboek, zodat ieder weet waar hij aan toe is; dit krijgt u de tweede helft van juni toegezonden. Deze personen hoeven natuurlijk niet voor de desbetreffende onderdelen te betalen.

Voor zondag 30 juni willen we Boskapellers die een **taart** kunnen **bakken**, vragen dit voor ons te doen. Zelfgebakken taart is vaak heerlijk, en u kunt deze thuis in uw eigen tempo maken; wel graag taarten zonder slagroom, want we hopen natuurlijk op prachtig weer!

U moet zich dus voor de diverse onderdelen van het jubileum apart aanmelden op de intekenlijsten die vanaf 6 mei bij de ingang liggen, in onze ruimte en tijdens het koffiedrinken op de leestafel. Als we het juiste aantal deelnemers weten kunnen we zo adequaat mogelijk inkopen. Ook ligt daar een lijst voor wie er bereid zijn een helpende hand te bieden (en kunt u eventueel aangeven wanneer per se wel/niet.). Ook van mensen die bereid zijn taarten te bakken, horen we dat graag vooraf, zodat we kunnen inschatten of we voldoende hebben.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd iemand van de jubileumcommissie hiervoor benaderen.

Dit zijn: Maria Ludikhuize, Martien de Turck, John Bosman en Annemieke Pacilly. E-mailadres a.pacilly@online.nl of tel. 024-3561809.

Interview met Maria Ludikhuize



Dit is wat Maria Ludikhuize (Den Haag 1955) kenmerkt: dichtbij de natuur staan, met een voorliefde voor rozen, een geboeid zijn door Mariabeelden en rozenkransen. Daarbij is zij moeder van 3 en grootmoeder van 4 (klein-) kinderen en een vriendin voor velen. Zij en haar tweelingbroer waren de oudsten in een Nederlands-hervormd gezin, waar later nog 2 zusjes bijkwamen. Ze groeide op in Den Haag, en volgde er de opleiding tot

verpleegkundige. Ze trouwde en verhuisde met haar toenmalige echtgenoot naar Zwolle waar ook hun 3 kinderen geboren werden. Het gezin woonde daarna een tijd in Marknesse (N.O.-polder) om uiteindelijk in Nijmegen te belanden. Het huwelijk hield geen stand. Naast de zorg voor de kinderen werkte Maria aanvankelijk als verpleegkundige in particuliere dienst en daarna 10 jaar op de afdeling nierziekten van het Radboudziekenhuis. In 2001 is zij na haar werk in het ziekenhuis uitgegleden en daarbij heel ongelukkig op haar hoofd gevallen. Ze had een lange tijd nodig om te revalideren. Het was ook een keerpunt. Het werk in het ziekenhuis ging haar steeds meer tegenstaan, er was te weinig tijd voor de patiënten, onderzoek en protocollen kwamen altijd op de eerste plaats. Maria wilde iets anders doen, wilde meer tijd voor mensen hebben en tevens meer creatief bezig zijn. Ze nam ontslag. Haar ouders waren inmiddels overleden en 2 jaar lang kon zij leven van hun erfenis. Intussen volgde zij allerlei cursussen. Als verpleegkundige had ze zich altijd al afgevraagd: "Wat maakt mensen eigenlijk ziek en wat maakt hen beter?" Ze voelde ook dat zij mensen zou kunnen "genezen" en vooral dat ze "mensen zou kunnen helpen zichzelf te genezen". Ze verdiepte zich in helende ceremonies en alternatieve geneesmethodes zoals Reiki, waarbij aanrakingen belangrijk zijn. Ze kwam in contact met 'Invitation à la Vie', een op katholieke leest geschoeide religieuze beweging, in 1983 door Yvonne Trubert gesticht in Frankrijk. Deze beweging heeft centra over de hele wereld waar zij met de liefde als uitgangspunt mensen welkom heet, naar hen luistert en hen, zo zij dat willen, helpt hun leven te harmoniseren. Maria, de moeder van Jezus en het bidden van de rozenkrans is daarbij belangrijk: *als je de rozenkrans bidt in een kleine gemeenschap genees je elkaar en daarmee een beetje de wereld.*

Maria ging ook kijken in vele kerken van baptisten- tot evangelische gemeenten. Van haar eigen N.h.-kerk moest ze niet veel hebben: "veel te somber en te rationeel!" Intussen was ze een bedrijfje begonnen, waarvoor ze een website liet maken. In de jaren 70 en 80 had zij in feministische kringen verkeer. Anders dan in de door mannen gedomineerde traditionele kerk wilden zij de goddelijke kracht als vrouwelijk zien. Dat sprak ook Maria aan. Ze zocht een symbool voor het hart, dit werd de roos. "De maatschappij wordt geregeerd door het hoofd, maar het hart moet de maatstaf zijn! Als dat niet zo is, gaan dingen ontsporen". Dit had zij ook gezien in het ziekenhuis waar, naar haar ervaring onderzoek en wetenschap, belangrijker waren dan de patiënt en het hart niet de leiding kreeg. Het hart, de roos, de rozenkrans en Maria gingen ook in haar bedrijfje een belangrijke rol spelen. Maar ze ging ook door met kennis vergaren, verdiepte zich in de numerologie om de symbolische betekenis van getallen te kunnen achterhalen. "En ik ontmoette een vrouw, die mij de Tarot heeft geleerd: een oude methode om allerlei aspecten van het levenspad te verbeelden. Het heeft mij veel inzicht gegeven voor mijzelf en ik gebruik het tot de dag van vandaag ook bij anderen om hun inzicht te vergroten over: *waar bevind ik mij op mijn levenspad, wat is op dit moment belangrijk voor mij om te doen en/of te laten?*"

Behalve cursussen geven zocht ze mensen thuis op, begeleidde ceremonies, bad met hen en maakte met hen rozenkransen. Maar eerst moesten ze nadenken: "Waaróm wil je een rozenkrans maken?" En niemand ging met zomaar een rozenkrans naar huis. Maria houdt zich niet aan die ene klassieke katholieke rozenkrans, ze varieert met andere getallen en maten. Ook gebruikt ze allerlei



materiaal van zaden tot schijfjes hout. Ze heeft ook een eigen weesgegroet, in ieder geval zonder het "bid voor ons zondaars". Zo ontmoette zij vele mensen die zij kon helpen. "Ze kwamen gewoon op mijn pad, ik leek hen aan te trekken! Als ik rondloop in de stad zie ik zo weinig bezieling, mensen en dingen zijn zo leeg. Mijn huis is vol bezielde dingen. Ik heb hier een nis met een Mariabeeld, maar ook met andere sterke vrouwenfiguren zoals Kwanyin, de Chinese boeddhistische moedergodin van mededogen." Het bedrijfje redde het financieel niet. Ze had er een betaalde baan van minstens 30 uur per week bij nodig. Vier jaar lang werkte zij als oppas in een groot gezin, tot zij op een gegeven moment totaal uitgeput was. "Ik was erg ziek

en kon niets meer. Tegelijkertijd had ik het gevoel dat ik binnenstebuiten móest

worden gekeerd om als een sjamaan, compleet 'uitgezuiverd' te worden om daardoor een beter onderscheidingsvermogen, een betere intuïtie te krijgen, een beter genezend vermogen voor mezelf maar ook voor anderen. Een vriendin nam me mee naar de oudkatholieke kerk in Arnhem. Ik heb daar de ziekenzalving gevraagd en gekregen en dat heeft me enorm goed gedaan. Mijn vertrouwen kwam terug en ik wist dat alles weer goed zou komen. Dit is toch een onderschatte kracht van de ziekenzalving, die te veel gezien wordt als iets voor mensen die op sterven na dood zijn."

Hoe ben je in de Boskapel terechtgekomen?

"Via Marieke Gerkema, die al langer naar de Boskapel ging. We zijn al jaren bevriend en we wonen allebei in Lent. Zelf ging ik wel eens in Lent naar de R.k-kerk, maar die werd steeds conservatiever. De oudkatholieke kerk in Arnhem vond ik te ver, toch wilde ik graag weer naar een kerk om kracht op te doen en ik moest er op de fiets heen kunnen. De Boskapel voelde meteen 'goed'! Inmiddels ben ik ook actief als lector, zat in de voorbereidingscommissie voor het afscheid van Joost Koopmans en zit nu in de commissie die een symposium organiseert bij het 50-jarig bestaan van de Boskapel."

Wat vind je zo 'goed' aan de Boskapel?

"Het is een pleisterplaats voor mezelf. Vooral door de bijzondere viering van de eucharistie, waar we samen, als gelijkwaardigen, de instellingswoorden uitspreken en brood en wijn delen. Samen vormen we een cirkel rond dat eucharistisch gebeuren, waar immers onze aandacht naar uitgaat. Binnen die cirkel leggen we onze verlangens, onze vreugde en verdriet en onze zorgen. Door dit zo samen te doen, krijg je een bundeling van krachten, een optelsom, en met deze toegenomen kracht gaat ieder van ons naar huis. Als je zo met elkaar en met de aarde omgaat, wordt het leven leefbaarder!"



Mechy Dolmans- van Oosterhout.

Hier met Maria in de spiegel van de hal, gevat in een lijst vol rozen en rondlopende tekst die ook op Maria's website stond:

rozenknop hartenklop → hartenklop roos → de roos is het hart → en het hart is de roos.

Augustinus ten voeten uit

zijn betekenis voor ons dagelijks leven Ethisch en godsdienstig leven

3. Het grootste goed van de mens

(De moribus ecclesiae catholicae 3-8,

vertaling Elly Houtsma, Marijke Nauta-Renders en Hans van Reisen)

Tekst en vertaling: Chris Dijkhuis



Chris Dijkhuis

Het tweede van de twaalf door Bourke geselecteerde teksten van het hoofdstuk 'Ethisch en godsdienstig leven' is een lang fragment uit De moribus ecclesiae catholicae, in Nederlandse vertaling verschenen onder de titel 'God zoeken met de zinnen?' (Budel 2008). Het is een zo lang fragment dat ik ervoor gekozen heb het begin letterlijk over te nemen en het vervolg in drie gedeeltes samen te vatten.

Laten we langs de weg van de rede onderzoeken hoe een mens moet leven. Natuurlijk willen we allemaal gelukkig leven. Er bestaat geen mens die het met deze uitspraak oneens is, zelfs voordat die helemaal is uitgesproken.

Maar mensen kunnen volgens mij niet gelukkig heten, als ze niet hebben waar ze van houden, wat dat dan ook is; ze kunnen ook niet gelukkig worden genoemd, als ze hebben waarvan ze houden, maar het schadelijk voor hen is; en al evenmin zijn ze gelukkig, als ze niet houden van wat ze hebben, al is dat ook het beste. Wie verlangt naar wat hij niet kan krijgen, wordt immers gekweld; maar wie heeft gekregen wat hij niet mocht verlangen, komt ook bedrogen uit; en wie niet verlangt naar wat hij zou moeten verkrijgen, is ziek. Geen van die situaties overkomt de geest zonder ellende. En normaal gesproken wonen ellende en geluk niet samen in één mens. Daarom is niemand van al deze mensen gelukkig.

Maar er blijft, zie ik, een vierde mogelijkheid over waar het gelukkige leven te vinden is: als men bemint en heeft wat voor mensen het beste is. Wat wij genieten noemen betekent immers niets anders dan dat we hebben waarvan we houden. Niemand is gelukkig die niet geniet van wat voor een mens het beste is. Maar wie daarvan wel geniet, is echt gelukkig. Als wij gelukkig willen leven, moet voor ons dus beschikbaar zijn wat voor ons het beste is.

Het beste voor een mens

Iedere mens moet naar het beste streven. Augustinus waagt zich niet aan een definitie van 'mens', maar beperkt zich tot de vaststelling dat de mens samengesteld is uit ziel en lichaam. Het beste voor de mens is wat het beste is voor ziel en lichaam tegelijk. Voor het lichaam is het hoogste goed de ziel. Bestaat er dan iets dat de ziel overtreft? Zo ja, dan kom je bij het hoogste terecht. Zedelijk of ethisch handelen, je afvragen wat je moet doen en laten, hoort bij de ziel. Die ziel bereikt de hoogste staat door de deugd. De deugd is dus iets dat buiten de ziel staat. Als we deugd alleen gebruiken voor 'morele houding', dan moet de ziel op zoek naar iets anders waardoor in haar de deugd geboren kan worden. En wat dan te zoeken? Een wijs man of God! Een wijs man kan ons ontnomen worden. God blijft daarom over. Het minimum om iemand gelovig te noemen is dat hij gelooft dat een goddelijke voorzienigheid zorgt voor onze zielen.

Heilzaam gezag

Hoe kunnen we zoeken naar Hem die we niet zien? Kijken met de geest! Maar wat voor geest kan daar geschikt voor worden gevonden? We moeten onze toevlucht nemen tot de voorschriften van hen die kennelijk wijzer waren: de onuitsprekelijke wijsheid die ons tegemoet komt in de gebeurtenissen en de woorden van de Schriften. Trouw aan het ware geloof en met inachtneming van de weg die God ons heeft gebaad van de aartsvaders via de profeten en de menswording tot de getuigenis van de apostelen en het bloed van de martelaren. Augustinus sluit deze passage af met: *Niemand mag mij daarom hierna om mijn mening vragen. Laten we liever luisteren naar de godsspraken en onze redenerinkjes onderwerpen aan de goddelijke boodschap.*

Citaten uit de Schrift

Augustinus komt vervolgens met een tiental citaten uit de Schrift, het merendeel uit Paulus' brief aan de Romeinen. Hij keert zich daarin ook tegen de manicheeërs die zeggen wel in God, maar niet in de God van het Oude Testament te geloven. Hij wijst daarbij op Mozes (Dt. 6,5) als bron voor wat in het Nieuwe Testament (Mt. 22,37 en Mc 12,30) wordt gezegd. Augustinus zelf: *Er staat: "U zult de Heer uw God liefhebben". Zeg mij ook, vraag ik U, wat de maat van de liefde is. Want ik ben bang dat ik, meer of minder dan het moet, in vuur en vlam wordt gezet door verlangen naar en liefde voor mijn Heer. "Met heel uw hart", antwoordt Hij. Dat is niet voldoende. "Met heel uw ziel." Zelfs dat is niet voldoende. "Met heel uw verstand." Wat wil je nog meer? Ik zou misschien wel meer willen, als ik zou zien wat er nog meer kon zijn.*

daar aan de muur hangt hij
gewitte wand

van steen

hij komt niet van het kruis
hij blijft als laatste achter
de handen roepen
reiken naar

opvallend is dat hij er zelf haast niet meer is

hij neemt het wit aan

van de muur

van mijn bestaan

de afdruk blijft als was hij
door de muur gegaan
van het bestaan

er is een trapje onderaan - een klein opstapje

ik kom tot aan zijn voeten

een goede plek

om hem te kussen

die toen hij opstond

dwars door muren ging

om alle twijfelstenen

rotsen van verdriet

mijn struikelblokken

puin van pijn

weg te wentelen

handwerk voor altijd





Keer terug naar je hart

Tekst: Joop Haverkort

We hebben drie bijeenkomsten rond het thema 'armoede' achter de rug. Het waren bijeenkomsten die we georganiseerd hebben in samenwerking met instellingen op het gebied van onderwijs en welzijn. Op de folders stond niet alleen het logo van de Boskapel maar ook dat van een school (De Dukendonck), het NIM en het Inter-Lokaal. En op de folder voor de twee bijeenkomsten in april werd ons logo vergezeld door de beeldmerken van het UMC St. Radboud, het seniorennetwerk SWON en van het welzijns- en zorgnetwerk 100.

Ons jaarplan heeft als titel 'Verdiepen en verbinden'. En de bewuste zoektocht naar samenwerking is daar een direct gevolg van. Waarom gaan en onderzoeken we die weg?

"Is het jullie opgevallen, dat het tijdens de drie bijeenkomsten over armoede maar incidenteel over geldgebrek ging?" was een opmerkelijke vraag tijdens de evaluatie in de Commissie Vorming en tijdens de bestuursvergadering. "Nee, het ging veel meer over het benutten van kansen, over het zoeken naar oplossingen en het leggen van verbindingen om mensen weer in hun kracht te zetten. Want juist uitsluiting, isolement en een afnemend zelfvertrouwen zijn de gemeenste gevolgen van armoede." En we hoorden uit de ervaringsverhalen, hoe hun aanpak van armoedebestrijding altijd gepaard ging met het zoeken naar participatie en eigen kracht. Zou wat voor individuen geldt, ook kunnen gelden voor gemeenschappen?

In de bijeenkomst met Arjo Klamer kwam het loslaten van een eenzijdige focus op getallen en geld opnieuw aan de orde. De econoom Klamer pleit voor een economie die de menswetenschappen omarmt. Hij liet ons zoeken naar zaken die we werkelijk van waarde vinden. En gaandeweg ontstond tijdens z'n verhaal een veld met vier kwadranten. Het was de uitkomst van een geleide zoektocht naar dat wat 'echt van waarde is'.

We benoemden daar eerst het kwadrant van de sociale waarden. Op de zoektocht naar wie we zijn, is wellicht de vraag "Bij wie horen we?" nog de meest toegankelijke. Het willen horen bij de gemeenschap van de Boskapel ervaren velen van ons als zo'n essentiële waarde. En er moet ons ook veel aan gelegen zijn om die belangstelling en zorg voor elkaar gaande te houden.

Gemeenschapsopbouw verdient daarom een blijvend centrale plaats in de Boskapel. Maar voor de Boskapel als geheel geldt ook de vraag: "Bij wie horen we?"

Transcendente waarden (Weet ik me opgenomen in een groter geheel?)	Maatschappelijke waarden (Wat draag ik bij?)
Persoonlijke waarden (Komen mijn talenten tot ontwikkeling?)	Sociale waarden (Bij wie hoor ik?)

Een tweede kwadrant in het schema vult Klamer met waarden die te maken hebben met persoonlijke groei. Het appèl dat gedaan wordt op persoonlijke kwaliteiten en de ontwikkeling van je talenten raakt zowel de groei van je eigen zelfvertrouwen en competentiebeleving als die van de omgeving. De koorschool die we vanuit de Boskapel gestart zijn, is daar een prachtig voorbeeld van. Meer Boskapellers vertelden tijdens gesprekken van hun persoonlijke groei door zich in te zetten voor onze gemeenschap als gastvrouw, bestuurder, voorganger of ziekenbezoeker. De Boskapel blijkt dus ook zo'n plaats te zijn voor persoonlijke groei van competenties, vaardigheden en attitudes.

In advertenties over testamenten komt dikwijls het derde kwadrant in beeld: "Laat iets blijvends na!" En met trots vertellen mensen over projecten waar ze een bijdrage aan hebben mogen leveren. "Mijn werk doet er toe, daar worden we allemaal beter van! Ik heb een steen verlegd in de rivier op aarde." Het zijn vaak zaken die door de secularisering al lang niet meer in relatie worden gebracht met geloof of religie. Ze zijn geprofessionaliseerd en de betreffende organisaties hebben niet meer hun gildevaandel in de Sint Stevens hangen en ook in de Boskapel vieren we niet meer de naamdagen van hun beschermheiligen. Toch lijkt de verbinding met al die organisaties en professionals van belang. En dat is precies wat we nu onderzoeken in de vormingsactiviteiten samen met die professionele organisaties: wat hebben we elkaar te bieden? Rondom armoede deden we dat middels een drieluik. Op de eerste avond inspirerende voorbeelden van het dagelijks werk op scholen en instellingen voor maatschappelijk werk. Op

de tweede avond een meer wetenschappelijke en zingevende reflectie rondom hetzelfde thema. Om tenslotte in een spiritueel café onszelf vragen te stellen als:

- Waar hoor ik bij?
- Wanneer voel ik me arm?
- Wat maakt mij rijk?

Terugkerend naar het schema van Arjo Klamer komen we bij het vierde kwadrant. Klamer spreekt hier over de waarde van de ervaring van het transcendent, dat wat ons allen overstijgt. Misschien bedoelen we dat ook wel, als we met Oosterhuis spreken over 'zien soms even' of wanneer we tijdens vieringen 'doen wat ondenkbaar is'. Terecht besteden we in de Boskapel veel aandacht aan de kwaliteit van de vieringen. Toen ik dit schreef, zaten we midden in de Stille Week. Met veel aandacht hebben we bijeenkomsten gehad op het snijvlak van liturgie en concert. En ook hier zoeken we de samenwerking. Sotto Voce en het Weurtse koor Our Choice hebben ons - elk op heel eigen wijze - verrijkt. En we hebben hetzelfde gezien van de versterking van het eigen koor tijdens de Paaswake. We zetten onze deuren open.

"Keer terug naar je hart!" leerde Augustinus ons. Ons hart is de pomp die ons hele lijf van energie voorziet door een dubbele bloedsomloop. Telkens als ons bloed alle organen en ledematen van kracht heeft voorzien, keert het terug naar het hart. Daar wordt het eerst door de kleine bloedsomloop naar de longen gestuurd om letterlijk op adem te komen, geïnspireerd te raken voor de volgende grote gang door heel ons lijf. Het doet me denken aan een soort dubbele bloedsomloop door de vier kwadranten, zoals Klamer die ons schilderde.



Het hart zorgt voor de verbinding. Vanuit de transcendent ervaringen kunnen we bijdragen aan maatschappelijke waarde, persoonlijke groei en ervaren we bij wie we horen. Dat maakt individuen en gemeenschappen gelukkig. Misschien kunnen we in relatie tot het thema 'armoede' nog beter zeggen: "Dat maakt ons rijk".



Joop Haverkort

Amnesty informatie



Tekst: Ank van Balkom, namens de Amnestygroep



Ank van Balkom

Onze groetenactie van 21 april j.l. heeft hopelijk 90 gevangenen weer wat moed en hoop gegeven. Het blijft toch iedere keer weer een mooi idee, dat wij samen deze mensen - die terecht of onterecht - en dat laatst is bij de door Amnesty International gekozen personen meestal het geval, een groet sturen om te laten weten dat zij er niet alleen voor staan.

Als ik de brief ga posten stel ik me voor hoe in China, Amerika of Rusland de brief geopend wordt door een man of vrouw, die de kaart bekijkt, het onbekende handschrift ontcijfert en dan hopelijk een moment ervaart van vriendschap en liefde uit de vrije wereld. De kaarten kiezen wij altijd heel zorgvuldig uit. En om onze acties betaalbaar te houden vragen we één euro voor de brief. Dat zijn de kosten voor de postzegel. Dus heeft u nog kaarten van goede doelen liggen, die u niet verstuurt de Amnesty groep is er blij mee!

Onze volgende actie is op 9 juni 2013 en wij vragen u dan om uw handtekening te zetten voor gevangenen in Rusland. Ook dan rekenen wij weer op u allen.

Een kinderarts en een diëtist waken over
het menu van de kinderen;
o.a. maisgries met kool,
boekweitsoep met uien.

Moldavië, 'Pasarea Albastra'

Tekst: Yvonne en Jan Broeders



Yvonne en Jan Broeders

Onze reis naar Moldavië is achter de rug. We ontmoetten in het dagverblijf 'Pasarea Albastra' blijde werkers, dankbare ouders en vooral goed gevoede kinderen. Namens de Boskapel namen we hun dank voor de gulle Adventsbijdragen in ontvangst.

Een kinderarts en een diëtist waken mee over het menu. Zij leggen veel nadruk op voedingsmiddelen als granen en melkproducten. Ook wij hebben enkele dagen



Yvonne Broeders met een van de kinderen

meegegeten op het dagverblijf. Dat werd dus ook voor ons maisgries met kool, boekweitsoep met uien, visfilet met rijst en havermoutpap. We misten wel groenten en fruit, maar in de wintertijd is dat in Moldavië amper te koop. Naast de overdracht van het geld van de Boskapel hebben we aan het schoolinternaat in dezelfde plaats geld van goede gevers kunnen overhandigen voor het oprichten van een speel-o-theek. Ook zijn alle voorwaarden vervuld om daar te komen tot een schoolvoorbereidend klasje, waardoor leerbare kinderen van het dagverblijf kunnen overstappen. Voor een drietal is dat al gerealiseerd. Het is wonderlijk hoe snel adviezen in Moldavië worden opgevolgd.

De rechtstreekse contacten met de kinderen, hun ouders en de hard werkende begeleiders maakten een diepe indruk op ons. Wat denkt u bijvoorbeeld van een jonge moeder die haar kind, dat bij Yvonne op schoot zat, wilde overnemen. Zij zei: 'Laat ze toch even; ze kan

het hele jaar bij u op schoot zitten'. De moeder antwoordde: 'Niet alleen het hele jaar, maar heel mijn verdere leven'.

Participantenraad Boskapel

Regulier overleg

Op 27 maart jl. heeft er een regulier overleg plaatsgevonden van de Participantenraad.

In deze bijeenkomst heeft de Kascontrolecommissie verslag uitgebracht over het onderzoek dat heeft plaatsgevonden van de jaarrekening over het jaar 2012 van onze Stichting Augustijns Centrum de Boskapel. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek heeft de Participantenraad besloten om de penningmeester van het bestuur decharge te verlenen (onthefving van nadere verantwoording) voor het gevoerde beleid in 2012 en de jaarrekening 2012 goed te keuren.

Zoals bekend, heeft de Participantenraad de afgelopen periode gesproken over de technische mogelijkheid en de kosten, om diensten van de Boskapelgemeenschap



te laten beluisteren door mensen die op zondag niet (meer) naar de Kapel kunnen komen. Technisch zou dit mogelijk zijn. Vanuit de werkgroep Diaconie, ondersteund door het Participantenraadslid Karel Peijnenborg, is nagegaan hoe groot de groep mensen zou zijn die van deze gelegenheid gebruik zou kunnen/willen maken en of deze doelgroep bereid is om daarvoor een financiële bijdrage te leveren. Vanuit de werkgroep Diaconie is eind februari bericht ontvangen dat er naar verwachting geen mensen zijn die van een eventueel aanbod gebruik zouden gaan maken. Aangegeven is dat een combinatie van beeld en geluid van een kerkdienst, zoals nu door de televisie wordt uitgezonden, beter voldoet dan een "kerkradio". De Participantenraad heeft dan ook besloten om het onderzoek naar de mogelijkheid van een kerkradio te beëindigen. Wellicht komt er in de toekomst een alternatief.

Van de leden Wil Dolmans en Maria Schröder is een schrijven ontvangen over de invulling van de agapèvieringen. Met de huidige vorm van deze vieringen, met name het gebruik van brood en honing, is een aantal Boskapellers niet gelukkig. In een gezamenlijk uitvoerig overleg met genoemde leden, het bestuur en de Participantenraad zijn we tot een compromis gekomen. Over dit compromis zal het bestuur communiceren met onze "achterban".

Met het bestuur is gesproken over het (concept) Jaarverslag 2012. Vanuit de Participantenraad zijn het bestuur en met name aan de secretaris Jan Revenberg complimenten gemaakt over de opzet en inhoud van het jaarplan. In het jaarplan is duidelijk uiteengezet wat er van de voor 2012 geformuleerde doelstellingen op het gebied van het speerpunt "communicatie" is gerealiseerd. Duidelijk is aangegeven welke inspanningen en prestaties er per beleidsveld zijn geleverd om de doelen te realiseren en wat er de komende tijd nog gaat/moet gebeuren.

Overleg met Boskapellers

Op 10 april 2013 was er het halfjaarlijkse overleg tussen de Participantenraad en de Boskapellers. In het overleg wilden de leden van de Participantenraad, aan de hand van het conceptjaarplan 2012 dat door het bestuur is opgesteld, horen of de inhoud van het plan voldoet aan de verwachtingen die hieromtrent in onze geloofsgemeenschap bestaan. In totaal waren er deze avond 21 personen aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen.

In het algemeen gesproken ging de discussie deze avond over het reilen en zeilen van onze Boskapelgemeenschap en er is daarnaast even stil gestaan bij wat we in de bijna 4 jaar van ons bestaan hebben bereikt. In deze periode is veel gebeurd. We zijn van eigenaar van het gebouw huurder van de Kapel geworden. In deze periode hebben we door een verbouwing van de kapel elders onderdak moeten zoeken en gevonden. In deze periode hebben we de nieuwe pastor Ekkehard verwelkomd en is bekend gemaakt dat we afscheid moesten nemen van ons

boegbeeld van de afgelopen decennia, Joost Koopmans. In deze periode is het niveau van onze diensten verbeterd, zijn de koren verbeterd mede door het "korenplan" dat tot 2014 loopt. Het aantal lezingen is uitgebreid en het aantal deelnemers hieraan is gestegen.

In het verslag 2012 is een aantal getallen genoemd. Inzicht is gegeven over het ledenbestand en het aantal geregistreerde Boskapellers. Tevens is inzicht gegeven over het (gemiddeld) kerkbezoek per zondag, bij feestdagen en het aantal doordeweekse activiteiten (lezingen etc.) en het aantal deelnemers daaraan. De conclusie was dat we een levendige gemeenschap hebben.

Ook over allerlei andere onderwerpen is gesproken zoals:

- de inhoud van de diensten/vieringen door Ekkehard en de agapèvieringen;
- onze koren en scholing hiervan (inclusief de gastkoren);
- enkele werkgroepen zoals de koffiegroep, Amnesty International, diaconie, de kindernevendienst;
- de communicatie met diverse onderdelen van de Boskapel, ODH, public relations;
- contacten met andere organisaties.
- etc. etc.

Uiteraard is onze financiële situatie ook aan de orde geweest. In alle openheid is door de Participantenraad onze financiële situatie duidelijk gemaakt. Feit is dat we, zonder nieuwe inkomstenbronnen aan te boren, het moeilijk zullen krijgen. De aanwezigen waren dan ook erg benieuwd met welke voorstellen/suggesties het bestuur komt en welk bedrag er is toegezegd in het kader van de Kapelbalans.

De aanwezigen waren vol lof voor de inzet van het bestuur en alle andere vrijwilligers die zich inzetten voor de Boskapel. Doorgaan op de wijze die is ingezet !!!!!!!

Uit ontvangen reacties is gebleken dat de aanwezigen het een goede bijeenkomst vonden en dat de sfeer erg open was. Alles kon aan de orde worden gesteld en er werd naar elkaar geluisterd.

N.B.:

Indien u belangstelling heeft voor het volledige verslag van 27 maart 2013 of van 10 april 2013 dan graag een berichtje naar: participantenraad@boskapel.nl (Patrick Oude Alink, secretaris) of arie.vanden.broek@zonnet.nl (voorzitter).



*De voorzitter en secretaris van de
Participantenraad,
Arie van den Broek en Patrick Oude Alink*

JACOBUSVIERING IN DE ONTMOETINGSKERK



Jacobusviering

In de Ontmoetingskerk in de Meijhorst wordt vier keer per jaar een **Jacobusviering** gehouden.

Een oecumenische viering waarbij het vertrekpunt voor de viering onze eigen verhalen van alledag zijn. Wat houdt u en mij bezig? Waar loop ik warm voor? Waar maak ik me zorgen om?

Deze alledaagse verhalen, verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt, worden vervolgens gespiegeld met verhalen uit de bijbel of uit andere wereldreligies. Na de verhalen van alledag en de spiegelverhalen volgt een stilte waarin u mogelijk een houvast ontdekt, een spoor dat een nieuwe opening biedt, of waarin u een vorm van rust ervaart. Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd om letterlijk in beweging te komen, van de plaats te komen. Al bewegend, delen we met elkaar de symbolen van de viering. Tussendoor bidden we en zingen we. Verschillende koren uit de ontmoetingskerk leveren om beurten een bijdrage aan de **Jacobusviering**.

Als Ontmoetingskerk zijn we op zoek naar nieuwe vormen van vieren. Op zoek gaan is eigenlijk een vorm van pelgrimeren. Je begint aan een tocht en je weet niet precies hoe die zal verlopen en ook niet waar je uitkomt.

De patroonheilige voor het pelgrimeren is Jacobus, vandaar de naam **Jacobusviering**.

Er zijn vier **Jacobusvieringen** per jaar. Ze zijn bedoeld voor alle mensen die zoeken naar verdieping bij de dingen die ze meemaken.

De eerst komende **Jacobusviering is op zondag 26 mei 9.30 uur.**
Thema: Koningen en Koninginnen.

De voorbereidingsgroep van de Ontmoetingskerk nodigt u van harte uit deze viering mee te maken.

Het Albertinumgenootschap



Het Albertinumgenootschap is ontstaan uit een activiteiten-groep, in 1982 opgericht door enkele Dominicanen van het Albertinum (moederhuis Dominicanen) in Nijmegen.

Het Albertinumgenootschap organiseert elk jaar vier cycli van lezingen en één aparte lezing: **de Eckhart-lezing.**

Meister Eckhart was een Duitse dominicaan die leefde van 1260 tot 1327.

Hij was een groot mysticus maar tegelijkertijd een zeer pastoraal bewogen priester, die vele religieuzen persoonlijk heeft begeleid. Meister Eckhart stond van tijd tot tijd ook zeer onder kritiek van de leiding in de R.K. Kerk.

Het Albertinumgenootschap houdt Meister Eckhart in ere door jaarlijks de Eckhart-lezing te organiseren.

In samenwerking met de Effataparochie wordt deze jaarlijkse Eckhartlezing dit jaar op **30 mei 2013** georganiseerd.

De lezing heeft als titel: **Meister Eckhart en de middeleeuwse mystiek.**

Waar gaat het over in de middeleeuwse mystiek? En waar is het Meister Eckhart om te doen? In deze lezing gaat de spreker op zoek naar de plaats van Eckhart in het bredere kader van de christelijke, Westerse of 'Noordelijke' mystieke traditie van het midden van de twaalfde tot halfweg de vijftiende eeuw. Hij stelt zich daartoe vragen als: wat stellen de mystieke auteurs aan de orde? Hoe doen zij dat? Voor wie of met welk doel doen zij dat?

Op deze manier kan grotere duidelijkheid worden verkregen omtrent de vraag of Eckhart in deze context een mysticus als anderen is. Of -misschien beter gezegd- wat de eigenheid is van zijn mystiek discours.

Spreker: **Dr. Loet Swart** is wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut, docent bij het jaarlijkse seminar Middeleeuwse mystiek aan de Universidad de la mística in Avila (Sp.) en eindredacteur van het tijdschrift Speling.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5, Nijmegen

Entree: € 7,00 per persoon



Pelgrimeren door de Kortste Nacht Kerkennacht Nijmegen - 21 juni 2013

De Kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch evenement. In Nijmegen openen op vrijdagavond 21 juni tal van kerken hun deuren en laten nieuwsgierige bezoekers mee genieten van waar zij goed in zijn.

Het thema van dit jaar is pelgrimeren door de kortste nacht. Pelgrimeren is een reis, waarin je even uit het leven van alledag stapt. Graag nemen we u op 21 juni mee op zo'n reis, langs een aantal kerken en gemeenschappen in onze stad. Elke kerk is anders en dus presenteert iedereen zichzelf. Een kopje koffie, een praatje, een rondleiding door het gebouw. En er zijn heel wat prachtige kerkgebouwen in Nijmegen!

Muziek, tentoonstellingen, ruimte voor stilte, gesprek en informatie worden door vele tientallen vrijwilligers mogelijk gemaakt. De avond zal gezamenlijk beginnen in de Boskapel aan de Graafseweg en eindigen in de St. Stevenskerk. In de tussentijd bent u vrij uw eigen weg te volgen. Bovendien vinden er stads- en stilte wandelingen plaats; en kunt u uw route met de zonnetrein afleggen.

Kom kijken, luisteren, er over praten als u wilt. Ontmoet anderen, ontmoet misschien ook even jezelf. Of je nu iets onbekends zoekt of een duidelijk doel hebt, het is het pelgrimeren door de kortste nacht meer dan waard.

Welkom in de kerken op 21 juni 2013!

Voor meer informatie:
www.kerkennachtnijmegen.nl
info@raadvankerkennijmegen.nl



Voedselinzameling 2013 - de Voedselbank

Het was de afgelopen jaren een grote steun voor de Voedselbank dat zoveel kerken in Nijmegen meededen met de inzameling van gezond voedsel voor hun cliënten. Binnenkort start de grote voedselinzameling van dit jaar.



Martien de Turck

De hulp is deze keer nog harder nodig, want het aantal mensen dat gebruik moet maken van de Voedselbank blijft maar stijgen. Op dit moment maken de vrijwilligers van de Voedselbank iedere week voor 350 adressen een voedselpakket klaar. Soms woont er één persoon op het adres, soms acht of meer mensen. En de aangeboden hoeveelheid levensmiddelen van bedrijven neemt juist af. Alle reden dus om er met de kerken gezamenlijk flink de schouders onder te zetten.

Het gaat ook bij deze inzameling niet om luxe voedselproducten. De Voedselbank vraagt u om, aan de hand van een folder in de kapel, een aantal basisproducten te kopen. Met het inleveren van deze producten helpt u mensen in onze directe omgeving aan voedsel en gezond eten.

De inzamelactie die samen met de CGKV gehouden wordt start op zondag 26 mei. De twee volgende zondagen (2 en 9 juni) kunt u uw levensmiddelen inleveren in de Boskapel in zaal 7, rechts bij binnenkomst.

Hopelijk doet u allemaal mee! Uw bijdrage is beslist hard nodig en zeer welkom.

Geeft u liever een financiële bijdrage, dan kan dat via een collectebus op deze zondagen. (Of met een bedrag naar bankrekening 10.40.83.255 t.n.v. Stichting Voedselbank Nijmegen.)

*De Diaconiegroep van de Boskapel
Martien de Turck*

De sound van een veranderende kerk

Op dinsdag 14 mei nodigen wij u uit voor een bijzondere lezing door Anton Vernooij over de veranderende sound in een veranderende kerk.

De kerk is een van de laatste plekken waar nog gezongen wordt. Ons geloof is eigenlijk niet denkbaar zonder liederen. De muziek brengt ons dichterbij het mysterie, en wie zingt,



stelt zich open voor het geheim. Niet voor niets zegt Augustinus: wie zingt, bidt dubbel.

Liederen voeden en vormen ons geloof, maar het is ook andersom: onze manier van geloven heeft ook weer invloed op wat we zingen. Elke kerkgemeenschap en elke tijd heeft haar eigen geluid, haar eigen sound: van opwekking tot Oosterhuis, van gregoriaans tot reli-pop.

Prof. Dr. Anton Vernooij was van 1969 tot 1997 docent gregoriaans en algemene muziektheoretische vakken aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en het Conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Op 1 januari 1998 werd hij benoemd als Bijzonder Hoogleraar Liturgische Muziek aan de Theologische Faculteit van Universiteit Tilburg. Zijn afscheidsrede in 2005 ging over "O taal waarin wij God verstaan". De sound van de hedendaagse liturgie.

We nodigen u uit voor een avond met veel muziek.

Je zingt wat je bent

Muziek drukt het leven zelf uit. Het raakt ons in onze individuele levensloop. Wanneer we luisteren naar muziekteksten is dit in wezen ook: ontmoeten.

In dit spiritueel café van 27 mei 2013 waar de ontmoeting centraal staat willen we stilstaan bij de ervaringen die we hebben met liederen.

We zingen met elkaar, we luisteren naar liederen en staan stil bij enkele teksten die door verschillende mensen in verschillende tijdsperiodes tot uitdrukking zijn gebracht. Wat proberen deze mensen met hun teksten en muziek uit te drukken en te verwoorden? Wat horen wij nu en wat doet het met ons in het hier en nu?

Wij hebben allemaal ervaringen met liederen en liederen zijn voor ons een eigen leven gaan leiden die deels een ontwerp zijn van onze zoektocht en een verslag van onze zoektocht.

Doe mee, je bent van harte uitgenodigd.



Voor verdere informatie zie pagina 31.

Opgaveformulier: Kennismaken met nieuwe Boskapellers

Datum: 22 mei 2013

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: de Boskapel

Ja, ik kom naar de bijeenkomst op 22 mei a.s.!

Naam:

Adres:

Telnr.:

E-mail:

Nee, ik ben verhinderd.

Ik stel wel prijs op nadere kennismaking met:

Pastor

Bestuur

Anders, namelijk

Naam:

Adres:

Telnr.:

E-mail:

Wilt u dit formulier **vóór 15 mei a.s.** inleveren bij Antoinette Meys, Annemieke Pacilly of Ekkehard Muth. In de kamer achteraan in de gang rechts vindt u hun postvakken.

U mag zich ook per e-mail aanmelden via bestuur@boskapel.nl.

Bezinning, ontmoeting en verdieping

voorjaarsprogramma 2013

'verdiepen en verbinden'

Hieronder volgt een programmaoverzicht. Het uitgebreide programmaboekje verschijnt begin januari. Aanmelding voor deelname kan via info@Boskapel.nl. Als u daar uw emailadres doorgeeft krijgt u het boekje en tevens telkens een week tevoren de aankondiging van de eerstkomende activiteit.

Entree: 7,50 euro per avond, inclusief koffie/thee.

Commissie Vorming Augustijns Centrum de Boskapel

datum	programma
Dinsdag 14 mei 20.00 uur	Kerklieparen als spiegel van de tijd. Lezing door Anton Vernooij
Maandag 27 mei 20.00 uur	Je zingt wat je bent. Spiritueel café
Vrijdag 21 juni, vanaf 21.00 uur	Kerkennacht. Een tocht langs verschillende kerken in Nijmegen. Start vanaf de Boskapel, einde rond middernacht in de Sint Stevenskerk. informatie: www.kerkennacht.nl



overige activiteiten	wanneer
oecumenische gespreksgroep	eenmaal per maand
leesgroep algemeen	datum in overleg vast te stellen
oecumenische bijbelleesgroep	eenmaal per maand
leesgroep: Belijdenissen van Augustinus	eenmaal per maand op donderdagmiddag

Bestuur Boskapel

Antoinette Meys	voorzitter
Jan Revenberg	secretaris
Manfred Markhorst	penningmeester
Annemieke Pacilly	portefeuille gemeenschapsopbouw en augustijnse spiritualiteit
Birgitte Ligtenberg	portefeuille pastoraat en diaconie
Marjolijn Esser	portefeuille liturgie en oecumene
Joop Haverkort	portefeuille PR en Vorming

Kapelbalans actie

De kapelbalans actie is voor de Boskapel de belangrijkste bron van inkomsten.

Doe daarom mee!!

U kunt uw bijdrage overmaken op:

ING-bank: 22 06 916 of

Rabobank: 15 78 32 856

t.n.v. Stichting Augustijns Centrum de Boskapel