

Op de Hoogte

Augustijns Centrum de Boskapel

januari 2013



Afscheid van
Joost Koopmans
op 27 januari 2013

pag. 7, 10, 19 en 25

" ... bij tijd en wijle van
mening verschillen zonder
haat, alsof iemand het
oneens was met zichzelf
en juist
door die schaars
voorkomende onenigheid
fleur geven aan de
eensgezindheid van
meestal"

(Augustinus, Belijdenissen,
IV,8,13,p.113)

Colofon

'Op de Hoogte' is het bulletin van de Stichting Augustijns Centrum de Boskapel.

Het biedt ruimte voor Boskapellers en andere bezoekers van de kapel om te schrijven of te lezen over zaken die de gemeenschap van de Boskapel of de Kerk in het algemeen raken.

Ook geeft het informatie over vieringen in de kapel en activiteiten die vanuit de Boskapel worden ondernomen.

'Op de Hoogte' verschijnt 11 maal per jaar.

Op verzoek wordt 'Op de Hoogte' per e-mail toegezonden.

Redactie

Mechy Dolmans-van Oosterhout (*eindredactie*)

Frans van den Boogaard (*lay-out*)

Medewerker

Chris Dijkhuis

E-mailadres redactie: redactieodh@boskapel.nl

Druk

Helma Bertels

Adres Boskapel

Graafseweg 276

6532 ZV Nijmegen

tel/fax 024-3776968

b.g.g. 06-53362781 (past. Joost Koopmans)

homepage: www.boskapel.nl

e-mail: info@boskapel.nl

ING-bank: 22 06 916, Rabobank: 15 78 32 856

t.n.v. Stichting Augustijns Centrum de Boskapel



De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten te weigeren, in te korten, of anderszins redactioneel te bewerken.

Copyright berust bij de auteurs van de bijdragen.

6 januari 2013

Inhoud o.a.:

- pag. 3 van de redactie
- pag. 5 liturgie kalender
- pag. 6 blijf niet staren op wat vroeger was...
- pag. 7 bericht uit Eindhoven
- pag. 8 van de bestuurstafel
- pag. 10 kinderkerstviering "2000 jaar geleden"
- pag. 11 kerstwens december 2012 / beste Boskapellers
- pag. 12 het interview
- pag. 15 Augustinus ten voeten uit, de twee steden(9)
- pag. 17 participantenraad Boskapel
- pag. 18 noodkreet participantenraad
- pag. 19 afscheid Joost Koopmans
- pag. 20 brochure augustijnse beweging
- pag. 21 oproep koffiegroep voor hulpkrachten / week van gebed
- pag. 22 lezingen Dominicuskerk
- pag. 23 bezinning, ontmoeting en verdieping, voorjaarsprogramma 2013
- pag. 25 foto's

Van de redactie



Als het donker is, wil je gewoon licht maken en dat gebeurt dan ook uitbundig in de donkerste weken van het jaar. Sinds de toepassing van energiezuinige ledlampjes is dit alleen maar excessief toegenomen, zowel thuis als in de openbare ruimte. In Amsterdam, waar ik met mijn man de kerstdagen doorbracht kon je een avondwandeling maken langs diverse lichtkunstwerken in de binnenstad. De stad als een lichtend sprookje in de nacht! Het hier afgebeelde voorwerp drijft op een vlot op de Amstel en je kunt er via een eveneens drijvend pad binnen in gaan staan en de telkens van kleur verschietende lichtjes van alle kanten op je laten inwerken. Prachtig om te zien en te beleven en helemaal voor kinderen! Maar het is natuurlijk niet wat bedoeld wordt met het Licht van Kerstmis, dat is immers niet zo makkelijk te zien, zoals we tijdens de advent geleerd hebben. Om dit Licht te kunnen 'zien' kan het eigenlijk beter stil en donker zijn, want bij al die uitbundige en veranderende

lichtjes *buiten* ons heeft het licht *binnen* in ons geen schijn van kans. Hopelijk is het u wel gelukt iets van dat bedoelde 'Licht in ons midden' waar te nemen. Aan de verslagen van Madeleine Ligtenberg en Cecile Ooms over de kinderkerstviering van dit jaar zien we dat deze viering voor de kinderen in ieder geval haar doel bereikt heeft.

Vervolgens hebben we eveneens met veel licht en nog meer klappen en knallen het oude jaar uitgeleide gedaan en het nieuwe verwelkomd. Wat hebben we ons allemaal voorgenomen te doen of te laten in 2013? Op 16 december jongstleden ging Joost ons voor op de 3^{de} zondag van de advent, waarvan het thema was: 'Ziende blind'. Nederland was die week in rep en roer door zinloos voetbalgeweld en de zelfdoding van 2 jonge mensen, waarbij mogelijk langdurige pesterijen een rol hadden gespeeld. Wat me toen trof was dat Joost zei: 'Het gaat hier om de gewone dingen van alledag en die worden niet goed gedaan'. We zijn vaak blind voor die gewone dingen en we hoeven ons voor het nieuwe jaar eigenlijk alleen maar voor te nemen oog te hebben voor die dingen die dagelijks op ons pad komen. Iedereen weet immers dat alles wat aandacht krijgt beter wordt!

Terugfietsend van het interview met Ad en Bep Toorians in Dukenburg op een van die druilerige donkere decemberdagen van de afgelopen tijd moest ik weer aan die woorden van Joost denken. 'Niet dat wij zo veel bijzonders te vertellen hebben', had Ad tegen mij gezegd toen ik vroeg of ik hem en zijn vrouw deze maand mocht interviewen. Hun verhaal is er een van trouw en toewijding en aandacht voor de gewone dingen van het leven. Zulke mensen zijn een zegen voor de wereld! Tot op de dag van vandaag genieten velen van hun aandacht en toewijding.

Er is een oproep van de koffiegroep om hun gelederen te komen versterken en ook de Participantenraad vraagt nieuwe leden. Daar wil de redactie bij aansluiten nu Reinier Ligtenberg te kennen heeft gegeven uit de redactie te stappen. We danken Reinier voor zijn inzet van de afgelopen 2 jaar voor 'Op de Hoogte'. Tegelijkertijd vragen wij of er misschien Boskapellers zijn die zich bij ons zouden willen aansluiten. Twee mensen op de redactie is echt te weinig, op die manier hebben we geen enkele speling.



Mede namens Frans van den Boogaard en Helma Bertels wens ik u geluk en inspiratie voor het nieuwe jaar 2013!

Mechy Dolmans- van Oosterhout

Het volgende nummer verschijnt op 3 februari 2013, kopij inleveren uiterlijk 24 januari 2013 bij redactieodh@boskapel.nl

Liturgie kalender

JANUARI 2013

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| zondag 6 januari 11.15 uur | Driekoningen Op kerstavond was Niek, zoon van Sandra en Patrick Oude Alink nog ons kerstkindje. Nu wordt hij gedoopt. | Joost Koopmans Ekkehard Muth koor Capella Silvestris Rob Engels, Selma Peters |
| zondag 13 januari 11.15 uur | Doop van de Heer | Ekkehard Muth Boskapelkoor |
| zondag 20 januari 11.15 uur | De bruiloft te Kana | Ekkehard Muth koor Capella Silvestris |
| vrijdag 25 januari 20.00 uur | 'Wandelen met God' Oecumenische viering van de Raad van Kerken Nijmegen t.g.v. de Week van Gebed voor de Eenheid | Anneke de Vries Ekkehard Muth Mediorenkoor Wijchen |
| zondag 27 januari 11.15 uur | Feestelijke viering rondom het afscheid van Joost Koopmans | Joost Koopmans Ekkehard Muth Boskapelkoor koor Capella Silvestris |
| zondag 3 februari 11.15 uur | De profeet in eigen land | Ekkehard Muth Boskapelkoor |
| iedere woensdag 19.30 - 20.00 uur | meditatieviering in de kleine kapel | Familia Augustiniana |

"Blijf niet staren op wat vroeger was..."

Tekst: Ekkehard Muth



Ekkehard Muth

De terugblikken op 2012 en de oudejaarsconferenties zijn achter de rug. En met oliebollen en bubbels hebben we op het nieuwe jaar getoast. Ook als Boskapelgemeenschap heffen we bij onze nieuwjaarsreceptie op 6 januari het glas waarbij we terugblikken op wat we met elkaar hebben meegemaakt, maar waar we vooral ook vooruitkijken op wat er komen gaat. En we wensen elkaar Zalig Nieuwjaar.

De canon van Huub Oosterhuis naar Jesaja 43 'Blijf niet staren op wat vroeger was. / Sta niet stil in het verleden. / Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. / Het is al begonnen, merk je het niet?' wekt op het eerste gezicht de indruk dat je helemaal niet

achterom mag kijken: 'blijf niet staren', 'sta niet stil'. Maar als je de canon in vier stemmen zingt, dan hoor je dat er altijd wel een stem is die onder al het 'blijf niet staren' en 'sta niet stil' constant zingt: 'het is al begonnen, merk je het niet?' - Dus niet je blindstaren op het verleden of in het verleden blijven hangen, maar wel naar het verleden kijken om daarin het nieuwe te zien wat al begonnen is.

Dat lijkt me voor de Boskapel juist in 2013 bijzonder van toepassing. Dit jaar vieren we ons 50-jarig bestaan. En als we terugkijken op de afgelopen 50 jaar dan zien we een hele geschiedenis van vernieuwing; vernieuwing in de liturgie, op een nieuwe manier denken over het ambt, een ondogmatische manier van er zijn voor mensen op keerpunten in hun leven, nieuwe bezieling in een zelfstandige geloofsgemeenschap als een nieuwe twijg aan de katholieke boom. - Vijftig jaar waarin zoveel nieuws is begonnen.

En dan kan je gewoon niet anders dan vooruitkijken op hoe dat proces van vernieuwing door blijft gaan. 2013 wordt een spannend jaar voor de Boskapel, heel veel wat in het verleden begonnen is, zal dit jaar zijn beslag krijgen en daar zullen opnieuw weer nieuwe uitdagingen uit voortvloeien. We zullen nog duidelijker dan tot nu toe zien wat het betekent om een zelfstandige geloofsgemeenschap te zijn, maar we zullen ook zien hoeveel nieuwe wegen zich daardoor voor ons openen. - Het is inderdaad net als bij het zingen van de canon: 'Ik zal iets nieuws beginnen' en 'het is al begonnen' blijven over elkaar heen rollen en de muziek stuwt je alsmaar verder. - Zalig!

Bericht uit Eindhoven

Tekst: Joost Koopmans



Mijn eerste schreden in de Eindhovense Augustijnenkerk zijn gezet. Na de drukbezochte viering op 2 december, waarbij vele Boskapellers aanwezig waren, volgden de advents- en kerstvieringen. Over de nachtmis kan ik tevreden zijn: een goedbezochte viering en ook hier, net als in de Boskapel, een behoorlijk aantal jongere bezoekers. Ik heb ze persoonlijk aangesproken: de kerk, dat zijn ook jullie. Als je wat wilt, kom er dan mee voor de dag. We hebben elkaar wat te bieden, wij kunnen er samen wat van maken! Ik mocht heel wat enthousiaste reacties in ontvangst nemen. Nu eens zien wat het gaat uithalen, niet iedereen zit op vernieuwing te wachten. Als rector van deze gemeenschap wil ik graag werken aan een

mensnabije kerk, die woorden van leven spreekt, woorden die troosten, bemoedigen, uitzicht geven, God herkenbaar maken. En daarvoor moet je wel een taal gebruiken die verbindt, zonder te vervallen in het kleuterige taaltje waar Désanne van Brederode op doelde tijdens haar gesprek met Antoine Bodar (2^e kerstdag op TV).

En nu op naar de afscheidsviering op 27 januari in de Boskapel. Afscheid van een lange periode, niet voorgoed van mijn persoon. Ik ben heel dankbaar voor alles wat we in deze tijd samen mochten bereiken en voor alle vertrouwen die ik kreeg, waardoor ik iets voor mensen kon betekenen. Ik denk er met veel voldoening aan terug. 'Ik hoop, dat je het in Eindhoven net zo gezellig krijgt als hier bij ons!' Dat wenste iemand uit de Wolfskuil mij toe en dat tekent de hele sfeer van de Villanova-tijd. Gezellig is het augustijnenconvent: er wordt geleefd in een sfeer van vriendschap. En wat de kerk betreft: het hoort bij mijn opdracht om er meer een gemeenschap van te maken. Maar er zijn hier ook mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het vele dat gedaan moet worden.

Een augustijnse medezuster schrijft: 'eigenlijk wel mooi dat je weer terug gaat naar je oude klooster, maar het zal toch ook wel even een offer geweest zijn. Ook voor de mensen van de Boskapel is het jammer: je was daar al zo lang...' Een offer: ja, dat is het voor ons beiden. Maar als je daar doorheen bent, ben je ook wel weer wat meer gelouterd en ga je dapper verder mét het goede dat je van elkaar ontvangen hebt. Dat neem je mee als bagage voor de nieuwe periode.

Hartelijke groet, Joost Koopmans

Van de bestuurstafel

Tekst: Antoinette Meys, voorzitter

Over de drempel van het nieuwe jaar ...



Antoinette Meys

Als u dit stukje leest, zijn we drempel van het nieuwe jaar al over gegaan. Maar het jaar is nog vers, de voornemens staan nog overeind, de verwachtingen zijn misschien hoog gespannen. Of er is juist de wens dat alles mag blijven zoals het was, dat er dit jaar niet zoveel gebeurt of verandert, dat alles zijn vertrouwde gang mag gaan.

Als we terugkijken naar het afgelopen jaar in de Boskapel, dan kunnen we constateren dat beide bewegingen aan de orde zijn. Er verandert van alles, met als grootste verandering het verzoek door de Orde aan Joost om zijn vaste plaats als pastor van de Boskapel op te geven en het rectoraat van de Paterskerk in Eindhoven

op zich te nemen. Onze beide koren zingen niet meer om en om elk een zondag in de twee weken, maar er zijn naast onze vaste koren ook bijdragen van gastkoren en zondagen waarop we als gemeenschap samen zingen zonder koorondersteuning. De dirigent en de pianist van Capella Silvestris hebben zich teruggetrokken. Hun werk is tijdelijk vervangen in het najaar met dank aan Jelle Hoksbergen, Nico Dieteren en Ekkehard Muth. Deze functies worden vanaf 6 januari weer vast ingevuld, door respectievelijk Rob Engels (dirigent) en Selma Peters (pianist).

En daarnaast gingen de vertrouwde dingen gewoon door zoals altijd. We hebben onze vieringen op zon- en feestdagen gehouden en op de woensdagen, buiten de vakantieperiode een meditatieve viering in kleine kring, waar duidelijk een toename van aanwezigen is. Er zijn kinderen gedoopt en er is afscheid genomen van mensen die overleden zijn, waarvan enkele trouwe Boskapelbezoekers.

Op de Hoogte is 11x verschenen en nog aantrekkelijker geworden sinds het in kleur is uitgebracht.

Het spiritueel café heeft een doorstart gemaakt, het wordt steeds beter bezocht, en vindt navolging op andere plaatsen. We zijn gestart met het organiseren van themadagen om één onderwerp van diverse kanten te belichten. De zieken onder ons zijn bezocht en hebben een kaart ontvangen.

De kinderen zijn opgevangen in de crèche en konden zich ontwikkelen in hun geloof tijdens de kindernevendienst. Er is ondersteunend werk geleverd om alles vlot te laten verlopen.

Alles kan doorgaan en ook de nieuwe dingen vinden plaats dankzij de inzet van alle medewerkers van de Boskapel, betaald en onbetaald. We danken ieder voor

zijn/haar bijdrage in het afgelopen jaar en wensen alle Boskapellers een voorspoedig 2013!

Terugblik op de financiële bijdrage voor de kerstvieringen

Voor de vieringen op kerstavond hebben we een bijdrage gevraagd van 5 euro per persoon. Van dat bedrag gaat de helft naar het goede doel en de andere helft is bestemd om de Boskapel open te houden. Willen we daarmee mensen weggagen die het niet kunnen betalen? Nee, natuurlijk niet!

Ieder blijft welkom om aan de vieringen deel te nemen; het bedrag van 5 euro is een richtbedrag. Wie minder kan betalen, geeft wat hij of zij kan missen. En wie meer wil geven, wordt daartoe van harte uitgenodigd! De exacte opbrengst was nog niet bekend op het moment van aanleveren van deze kopij, omdat er soms na Kerst nog bijdragen via de bank worden gestort.

Het was voor het eerst dat we aan de kaartverkoop een richtbedrag verbonden. Hoe is dat ervaren?

De meeste mensen toonden begrip voor de bovenstaande uitleg. Ze vinden het belangrijk dat de Boskapel open blijft vanwege de sfeer, en daaraan willen ze graag bijdragen. Die bewustwording wilden we met het richtbedrag stimuleren: als de Boskapel je iets waard is, wil je dan ook daaraan bijdragen?

Vooruitblik op de Kapelbalans

Op de zondagen 6, 13 en 20 januari a.s. zullen wij u middels een folder vragen om bij te dragen aan de Kapelbalans, de belangrijkste inkomstenbron van onze geloofsgemeenschap. De bijdrage, die u betaalt, wordt gebruikt voor onze lopende kosten, zoals: het salaris van onze pastor, het huren van het gebouw, het drukwerk (zoals ons maandblad 'Op de Hoogte' en het zondagse liturgieboekje), de kosten voor vieringen op zondagen en hoogtijdagen, en de ondersteuning van werkgroepen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kapeldeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten.

Daarnaast zijn er in 2013 extra activiteiten gepland zoals het afscheid van Joost Koopmans eind januari, de Kerkennacht die start in de Boskapel, het jubileum van 50 jaar Boskapel in het laatste weekend van juni, een lieddag in het najaar. Met deze activiteiten gaan extra kosten gepaard. Maar we hopen ook nieuwe mensen aan te spreken door nieuwe verbindingen aan te gaan en door onszelf te profileren middels nieuwe activiteiten.

Wij vragen u om na te denken over wat de Boskapel u waard is. En daarvoor te geven, met uw hart en met uw verstand!

Vorbereidingen afscheid van Joost Koopmans; heeft u uw bijdrage al geleverd?

U heeft een verzoek ontvangen om een bijdrage te leveren aan het afscheid van Joost, dat zal plaatsvinden op 27 januari 2013. Elders in dit nummer vindt u het programma hiervan.

Heeft u uw bijdrage al geleverd? Zo niet, doe het dan deze week.

Vriendelijke groet namens het bestuur,
Antoinette Meys, voorzitter

Kinderkerstviering "2000 jaar geleden"

Tekst: Cecile Ooms, namens de kindernevendienstgroep



Cecile Ooms

Het Nijmeegs kinderkoor onder leiding van Wilma Drenthen, had de mooie liederen al maanden ingestudeerd. Vooraf was er ook veel werk verzet door de Boskapelkinderen, door het oefenen van het kerstspel en het helemaal uit het hoofd leren van de teksten. Alle hoofdrolspelers waren prachtig verkleed. Het pianospel was in handen van Nico Dieteren en ook hoofdherder, hoboïst Gerard Dierick was dit jaar weer aanwezig.

Alle kinderen, maar ook de volwassenen waren vol bewondering en we kunnen dan ook terug kijken op een mooie, ingetogen viering.

Dank een ieder voor zijn inzet en betrokkenheid en met name Het Nijmeegse Kinderkoor!

Dank ook aan Patrick en Sandra, ouders van het kindje Jezus, Niek. Zij hadden een mooie kerstwens voor alle bezoekers van de boskapel. Deze kerstwens ziet u op pagina 11 afgedrukt. We hopen dat hun kerstwens voor een ieder in 2013 zal uitkomen.

Vanaf zondag 6 januari 2013, Driekoningen, is er weer kindernevendienst in iedere viering om 11.15 uur en crèche voor de allerkleinsten. Op 6 januari is ook de doop van Niek.

Wij nodigen jullie van harte uit.

Kerstwens december 2012

Tekst: Sandra en Patrick Oude Alink

Twee jaar geleden stonden we op precies dezelfde plek. Net een paar maanden daarvoor de trotse ouders van Dewi geworden. Toen spraken wij ook onze kerstwens naar u uit, waarbij het thema iemand zijn hand pakken was. Als ouder pak je de hand van je kind en help je hem om de wereld te ontdekken. Maar op een gegeven moment wil een kind ook zijn eigen pad kiezen en zal het zijn ouders bij de hand pakken. Inmiddels zijn we heel wat ervaringen rijker en hebben we veel geleerd door onze dochter.

Door onze zoon Niek, nu net twee maanden oud, gaan we deze ervaringen opnieuw beleven. En natuurlijk zal ons pad met Dewi ook gewoon verder gaan. We zijn ontzettend gelukkig met onze kinderen en hopen in de toekomst nog vele mooie momenten te hebben om naar uit te kijken.

Vanavond had Niek de rol van kindje Jezus in het Kerstspel. Hij had geen tekst, geen taak en hoefde alleen maar stil te liggen in de armen van Maria. Mocht Maria dan toch nog vermoeid raken dan is er altijd nog de kribbe om hem in neer te leggen. Een kribbe, zoals toen, of een wiegje, zoals nu, is een slaapplek waar een kindje niet zonder kan. Maar net zoals toen gaven de armen van Maria of Jozef het kindje Jezus de broodnodige geborgenheid. Deze taak nemen wij als kersverse vader en moeder opnieuw op ons en we hopen dat we het en in de toekomst goed zullen doen.

Voor jong en oud wensen wij dat er in het komende jaar ook weer armen mogen zijn die een ieder geborgenheid geven. Namens ons een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

Beste Boskapellers,

Tekst: Madeleine Ligtenberg

Maandagavond 24 december was het kerstspel. Het was dus kerstavond. Het kerstspel heette 'Tweeduizend jaar geleden'. Er werden zeven mooie liederen gezongen door het Nijmeegs Kinderkoor. De personages waren: Jozef, Maria, herbergier, herder, koningen en natuurlijk Jezus. De hoofdrollen waren Jozef en Maria. Het was een mooi kerstspel. Al het toneel ging goed en niemand vergat zijn/haar tekst. De toneelspelers hadden mooie kleren aan. De meeste kinderen kwamen aan met doeken en kleden. Het was erg druk in de Boskapel. De zaal zat

helemaal vol. De kinderen mochten vooraan op een kled zitten. Zo konden de allerkleinsten het ook nog goed zien. Ik was blij toen de zaal helemaal vol zat, want dat betekende dat veel mensen het kerstspel heel leuk vonden. We bedanken Patrick en Sandra, want Niek was het kindje Jezus. Niek was heel erg lief.

Veel groeten van Madeleine Ligtenberg



het interview



Interview met Ad en Bep Toorians- Stalpers

Ad werd op 24-05-1932 geboren in Loon op Zand, maar groeide vanaf zijn 8^{ste} jaar op in Waalwijk. Hij was nummer 7 in de rij van 9 kinderen. Bep werd als oudste van 3 kinderen geboren in Eindhoven, maar woonde vanaf haar 4^{de} jaar in Tilburg, tot zij in 1959 trouwde met Ad. Beiden komen uit een katholiek gezin. Samen hebben zij 5 kinderen en 9 kleinkinderen. Sinds 2004 wonen zij op de Valkenaerhof in Nijmegen.

Ad: "In de oorlog werd ons gezin van de ene op de andere dag uit huis gezet; we werden gestraft omdat onze vader iets negatiefs over de Duitsers had gezegd. Mijn vader en broer werden te werk gesteld in Zeeland. De gemeente wees ons toen een huis toe in een overwegend protestantse buurt. Zodoende ben ik tussen protestanten opgegroeid. Zij waren zeer streng en gingen gebukt onder de predestinatiegedachte. Op zondag was van alles verboden; hun kinderen moesten binnen blijven en vanachter de gesloten luiken hoorde je uitsluitend stichtelijke harmoniummuziek, terwijl wij katholieke kinderen gingen fietsen en zwemmen of naar de kermis, vreselijke dingen in hun ogen! Maar ik had wijze ouders en zij leerden ons ieder in zijn of haar waarde te laten. We waren een hecht gezin, we

maakten vaak muziek en zongen samen. Binnen speelde ik piano en buiten accordeon, terwijl mijn zusjes in de boom zaten te zingen. Vergeleken met tegenwoordig hadden wij met weinig veel plezier. Later hoorden we dat onze protestantse buurkinderen maar wat jaloers op ons zijn geweest! Toen ik een jaar of 10 was, is mijn vader gestorven aan longkanker. Hij bleef tot het eind opgewekt. 'Kom, maak eens wat muziek!', vroeg hij nog een uur voor zijn dood. En we zongen en speelden, terwijl hij stierf, gewoon in de huiskamer. Na de oorlog heeft mijn moeder wel veel met mij te stellen gehad. Ik ging met vriendjes in een nabijgelegen munitieopslagplaats van de Duitsers op zoek naar granaten en ander wapentuig waar we dan het kruit uithaalden om in porties te verkopen: dat kruit kon je als vuurwerk aansteken! Dat mocht natuurlijk allemaal niet, het was levensgevaarlijk en er vielen wel eens doden. Ik heb menig keer strafregels moeten schrijven op het politiebureau.

Na de hbs in Waalwijk ging ik werktuigbouwkunde studeren aan de hts in Den Bosch. Ik moest vervolgens in militaire dienst maar kreeg daarna een baan bij de KLM. Ik vloog als boordwerktuigkundige de hele wereld over. Een huis krijgen in de omgeving van Schiphol was moeilijk, ook al was ik inmiddels getrouwd en hadden we 2 kinderen. Omdat ik kon garanderen na een oproep binnen 1 uur op Schiphol te kunnen komen, verhuisden we naar Waalwijk. Toen Bep op het punt stond te bevallen van ons 3^{de} kind werd ik opgeroepen om naar Koeweit te vliegen, het zou maar voor één dag zijn. Ik werd echter de hele wereld over gestuurd en bleef 20 dagen weg! In die tussentijd werd onze 2^{de} zoon geboren, ik vernam het pas bij thuiskomst. De volgende dag nam ik meteen ontslag bij de KLM, dit wilde ik niet meer! Ik was teveel een familiemens om hier nog tegen te kunnen. Een tijd later kon ik in Nijmegen terecht bij de Centrale Vervoersdienst, waaronder de stadsbussen en stadsreiniging vallen. Ik werd er chef van de technische dienst. We verhuisden naar de Robijnstraat in Hatert. Daar werden nog 2 kinderen geboren (bijgestaan door huisarts Wim Ligtenberg!).

Bep: "Ik volgde na mulo A en B een opleiding tot chemisch analiste en werkte als zodanig in Den Bosch en later bij het Lederinstituut TNO in Waalwijk. Toen ik ging trouwen werd ik ontslagen, dat was zo in die tijd. Maar eenmaal in Hatert had ik mijn handen vol aan 5 kinderen en aan de daarbij horende vrijwilligerstaken! De kinderen gingen er naar school, deden de 1^{ste} communie en werden gevormd in de kerk van St. Antonius abt. Waar de kinderen waren daar was ik! Zo begeleidde ik het kinderkoor van de kerk, ik was leesmoeder en lid van oudercommissies van de verschillende scholen waar mijn kinderen in de loop der tijd op zaten. Ook in de mediatheek van het toenmalige Elshofcollege droeg ik mijn steentje bij. Ik was lid van de bezoekdienst van onze parochie en omdat ik zelf een auto had, bezocht ik de verre zieken in ziekenhuis of verpleeghuis".

Ad: "Ook ik was actief in de kerk. Vroeger als kind was ik altijd misdienaar geweest en nu in Hatert acoliet. Ik was lid van het kerkbestuur. Dan was er de plaatselijke carnavalsvereniging, waar wij beiden lid van waren. We organiseerden feestavonden waarop geacteerd en gemusiceerd werd. Ook traden we op in bejaarden- en verpleeghuizen. We hadden een eigen orkest waar ik 25 jaar trompet gespeeld heb. Ook op mijn werk hadden we een orkest waarin ik trompet speelde".

Hoe zijn jullie in de Boskapel terechtgekomen?

Ad: "Op een gegeven moment ergerde ik mij aan bepaalde uitspraken van de pastoor die hij alsmaar herhaalde. Daar had ik geen zin meer in. De kinderen zagen het in die kerk ook niet meer zo zitten. Ik kende de Boskapel al van mensen van het werk en ik had Mario van den Berg leren kennen bij een karwei in de Boskapel. Onze jongste zoon Roel zat in die tijd (het moet rond 1979 zijn geweest) op de IVO-mavo waar een van de augustijnen godsdienstles gaf. Deze wilde in de Boskapel een jongerengroepje oprichten en vroeg wie mee wilde doen. Roel had ja gezegd en dat gaf voor ons de doorslag eens in de Boskapel te gaan kijken. Ze vroegen mij al gauw om te komen zingen. Ik zat echter al in 2 orkestjes. Toen ik daarmee op mijn 70^{ste} stopte, ging ik bij het 'jongerenkoor', dat inmiddels Boskapelkoor heette. Ik ben nu de oudste!"

Bep: "Ik vond het niet makkelijk mijn taken in Hatert af te stoten. Ik ben de zieken van Hatert die ik gewend was te bezoeken zo lang mogelijk trouw gebleven. Mensen uit onze omgeving waren niet altijd positief over de 'nieuwlichterij' van de Boskapel. Van de diensten in de Boskapel neem ik echt iets mee naar huis. Soms heb ik het idee dat een preek speciaal voor mij is geschreven, zoals jaren geleden toen Ad ernstig ziek was en iedereen dacht dat hij het niet zou overleven. De Boskapel had ook een bezoekgroep, de latere diaconiegroep. Daar ben ik tot eind 2011 actief in geweest. En Ad en ik helpen al jaren met koffie en thee schenken na de dienst".

Hoe kijken jullie nu tegen de Boskapel aan, nu Joost weg is?

Bep en Ad: "We hebben beiden vroeger meegemaakt dat protestanten en katholieken niet echt vriendelijk tegenover elkaar stonden, ik (Ad) heb zelfs wel eens een steen naar mijn hoofd gekregen, dat kun je je in deze tijd niet meer voorstellen, voor ons zijn er nu geen verschillen meer! Aan beide kanten zul je fanatiekelingen blijven houden, dat leerden we al van onze ouders. Dat we nu met Ekkehard een protestantse pastor hebben maakt ons echt niets uit. Het is misschien even wennen, maar Ekkehard doet het prima en we zijn blij met hem!"



Hebben jullie nog hobby's?

Bep: "Ik bridge elke week en doe allerlei handenarbeid. We houden allebei van reizen, vroeger veel per caravan, maar die hebben we net verkocht. We gingen zelfs met de caravan op wintersport, maar we skiën niet meer, deze winter gaan we naar Israël. En uiteraard komen onze kinderen en kleinkinderen regelmatig op bezoek, zoals nu met Kerstmis. We zijn een hechte familie. Maar ik hoef nergens meer voor te zorgen, want zij brengen alle benodigdheden mee voor een gezamenlijke maaltijd. En dit zijn dan onze kleinkinderen (zie pag. 14), in een kunstwerk bijeengebracht door onze oudste dochter!"



Ad : "We hebben ook nog een hond, Sjors met wie ik elke dag een wandeling in de buurt maak".

Mechy Dolmans- van Oosterhout

Augustinus ten voeten uit

De twee steden (9): Een beknopt overzicht

Tekst: Chris Dijkhuis

(De civitate Dei, XVIII, 1. Vertaling Gerard Wijdeveld.¹⁾)



Van de twee steden, die van God en die van de wereld (in welke laatste voor wat het menselijk geslacht betreft ook de eerste stad nog als een vreemde verblijft), heb ik beloofd het ontstaan, de verdere voortgang en het hun toekomstige einde te beschrijven, nadat ik eerst, voor zover Gods genade mij daartoe bijstond, het ongelijk had bewezen van de vijanden van Gods stad, die hun eigen goden boven Christus, haar stichter, stellen en de christenen met een voor henzelf allerverderfelijkste afgunst haten. Dat bewijs heb ik in de eerste tien boeken van dit werk geleverd.²⁾ Uit hoofde van mijn zo-even vermelde driedelige belofte is er in de vier boeken na het tiende eerst een uiteenzetting gegeven over het ontstaan der beide steden. Vervolgens is er één boek, het vijftiende van ons werk, besteed aan hun voortgang vanaf de eerste mens tot aan de zondvloed. Vandaar hebben de beide steden hun loop weer voortgezet tot aan Abraham, zowel in de tijden als in ons geschrift. Van vader Abraham echter tot aan de tijd van de koningen van Israël – waarmee wij het vijftiende boek zijn

geëindigd – en vandaar tot aan de komst van de Heiland zelf in het vlees – tot waar het zeventiende boek loopt – ziet het er in mijn geschrift zo uit alsof alleen maar de stad Gods is voortgegaan, terwijl zij toch niet alleen voortging in deze wereld, maar uiteraard beide steden onder het menselijk geslacht de aard der tijden hebben doen veranderen, zowel in hun verdere voortgang als in hun beginperiode.

De reden waarom ik aldus te werk ben gegaan is deze, dat vanaf het ogenblik waarop Gods beloften duidelijker gingen worden tot aan de geboorte uit de maagd van Hem in wie de vroegere beloften zouden worden vervuld, eerst de voortgang van de stad van God duidelijk zichtbaar moest worden, zonder dat die andere storend tussenbeide kwam, ook al heeft de voortgang van Gods stad zich tot aan de openbaring van het nieuwe verbond niet in het licht afgespeeld, maar in de schaduw.³⁾ Ik zie, dat ik nu dus moet gaan doen wat ik had opgeschort en dat ik ook, voor zover dat nodig lijkt, de geschiedenis van die andere stad sinds Abrahams tijd moet gaan schetsen, zodat voor mijn lezers een vergelijkende beschouwing van de beide steden mogelijk wordt.⁴⁾

Aurelius Augustinus

¹⁾: Wijdeveld neemt de opschriften, niet van Augustinus, die alle hoofdstukken van *De civitate Dei* voorafgaan, niet over. Dat van dit hoofdstuk:

De his quae usque ad tempora Salvatoris decem et septem voluminibus disputata sunt. (Over wat er behandeld is in de zeventien voorafgaande boeken tot aan de tijd van de Verlosser.)

De opschriften zijn te dateren rond 1680 en komen van de Mauristen, een congregatie van benedictijner Monniken. De congregatie, gesticht in 1621 bestond uit zeer erudiete mannen en zorgde voor een hervorming van talrijke benedictijner abdijen. De Mauristen werden opgeheven in 1790 door de Assemblée Constituante.

Saint-Maur of St. Maurus (510-584) was zo ongeveer de coadjutor van Benedictus en werd door hem in 543 naar Frankrijk gestuurd. Hij stichtte de beroemde abdij van Glanfeuil: in Saint Maur de Glanfeuil in de Anjou, hoofdstad Angers.

²⁾: Wijdeveld komt met de vertaling 'bewijs leveren'. Die term is wat ongelukkig.

Augustinus gebruikt het werkwoord *refellere*, weerleggen. 'Bewijzen' lijkt wat al te stellig, 'de onjuistheid aantonen' lijkt geschikter.

³⁾: Opvallend is dat Augustinus het donker als tegenlicht niet noemt. Als het gaat om Gods volk vóór de komst van de Heiland, gebruikt Augustinus het woord 'umbra'.

Het Twents beschikt hier over een niet te evenaren vertaling: 'tweeduuster'.

⁴⁾: Boek XVIII dat met dit hoofdstuk opent is het langste van de XXII boeken en drie keer zo lang als VI, het kortste. Het behandelt het Romeinse Rijk en zijn voorlopers Griekenland en Egypte.

Hiermee wordt de serie over 'De twee steden' besloten. Bourke komt in zijn boek 'The Essential Augustine' nog met 6 teksten van Augustinus, waaronder twee lange fragmenten uit 'De civitate Dei' zelf. Na het bovenstaande beknopt overzicht kunnen we volstaan met de titels van die fragmenten: 10. Alle naties behoren tot de stad Gods. 11. De kerk en de stad Gods. 12. De stichting van de heilige stad. 13. Godsdienst en de bestemming van de mens. 14. De betekenis van een volk. Vrede: de rust van ordening. 15. Twee koninkrijken na de verrijzenis.

Voor teksten hierna van Augustinus zelf uit het boek van Bourke heb ik het hoofdstuk 'Ethisch en godsdienstig leven' gekozen. Ik zal proberen de lang niet altijd even toegankelijke teksten van onze inspirator wat inzichtelijker te maken zonder de tekst zelf geweld aan te doen.

Participantenraad Boskapel

Tekst: Arie van den Broek



Terugblik op 2012 door de voorzitter van de Participantenraad

Een heel jaar ligt weer achter ons. Een jaar waarin voor de Boskapel erg veel is gebeurd. Een jaar waarin, naast het inhoud geven aan de vieringen, verder inhoud is gegeven aan de verzelfstandiging van de Boskapel, een proces waarbij het steeds duidelijker wordt dat onze financiële positie gezonder moet worden omdat ons voortbestaan anders op het spel komt te staan. Voor de komende jaren zal er dan ook een betere balans moeten zijn tussen onze uitgaven en onze inkomsten. Voorwaar een hele klus!!!

In 2012 zijn er diverse onderwerpen in de bijeenkomsten van de Participantenraad de revue gepasseerd. Zo heeft de communicatie met de Boskapellers regelmatig op de agenda gestaan. Communicatie is een van de belangrijkste pijlers (steunpilaren) voor ons om te kunnen functioneren. Signalen van de bezoekers van de Boskapel moeten worden ontvangen en anderzijds moet de Participantenraad het instrument van communicatie gebruiken om zaken die spelen door te geven aan de Boskapellers. Communicatie kan plaatsvinden tijdens het koffiedrinken na de vieringen, via publicaties in 'Op de Hoogte', via het raadplegen van de website van de Boskapel en door gebruik te maken van ons emailadres. Tevens is er gelegenheid geweest voor de bezoekers van de Boskapel om het halfjaarlijks overleg tussen de Boskapellers en de Participantenraad bij te wonen en daar zijn of haar mening kenbaar te maken.

In de bijeenkomsten van de Participantenraad zijn, naast de communicatie, verder o.a. aan de orde geweest:

- het werven van leden voor het Bestuur en voor de Participantenraad;
- het benoemen van leden voor het Bestuur en voor de Participantenraad;
- het jaarverslag en de jaarrekening van de Boskapel over het jaar 2011;
- het voorbereiden voor het opstellen van het jaarplan 2013;
- de begroting 2013;
- het voorbereiden van het halfjaarlijks overleg met de Boskapellers;
- het functioneren van onze pastor Ekkehard i.v.m. de verlenging van de arbeidsovereenkomst;
- de toekomstplannen voor onze koren;
- het onderzoeken van de mogelijkheid tot het instellen van een kerktelefoon.

Al met al is het afgelopen jaar een enerverend jaar geweest. Een woord van dank uiteraard aan de leden van de Participantenraad voor hun inzet en inbreng in het afgelopen jaar.

Bij deze wil ik ook, namens de Participantenraad, met name het Bestuur van de Boskapel, onder leiding van voorzitter Antoinette Meys, bedanken. Het Bestuur heeft erg veel tijd en energie gestopt in het reilen en zeilen van de Boskapel. Een prestatie waarvoor erg veel waardering op zijn plaats is.

Tot slot verwijs ik u naar de noodkreet onder aan deze pagina van 'Op de Hoogte'. Door middel van deze noodkreet willen de leden van de Participantenraad u vragen om u aan te melden als lid van de Participantenraad. Zonder voldoende menskracht is het erg moeilijk om de taakstelling van Participantenraad vorm te geven. Meld u daarom aan!!!

De voorzitter van de Participantenraad,
(mede namens de secretaris Patrick Oude Alink)
Arie van den Broek.

Noodkreet Participantenraad

Bij de oprichting van onze Stichting in 2009 is er via onze Statuten een bestuur en een Participantenraad in het leven geroepen.

In onze Participantenraad zitten Boskapellers welke de taak hebben de bezoekers van onze kapel binnen de Participantenraad te vertegenwoordigen. Om dit mogelijk te maken is het dus nodig om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er leeft onder de Boskapellers.

De Participantenraad moet volgens de statuten bestaan uit minimaal 12 en maximaal 25 personen. De huidige Participantenraad bestond tot 21 november jl. uit 15 leden. Op 21 november 2012 heeft ons lid Ben Duin aangegeven dat hij

besloten heeft zijn lidmaatschap van de Participantenraad te beëindigen. Dit is een enorme aderlating voor de Participantenraad mede omdat Ben een specialist is in financiële aangelegenheden. Wij betreuren het afscheid van Ben doch hebben zijn beslissing uiteraard te respecteren.

Door het vertrek van Ben is de bezetting van onze Participantenraad weer uitgedund. Dat de Participantenraad weinig leden heeft, is uiteraard geen goede zaak. Immers, de Participantenraad beoogt een dwarsdoorsnede te zijn van de bezoekers van de Boskapel. Het is dus zaak om deze dwarsdoorsnede daadwerkelijk inhoud te geven waardoor de stem van de Boskapellers wordt gehoord en uitgedragen.

Daarom een dringende oproep om U aan te melden als lid van de Participantenraad.

Om u een indruk te geven van de taken van de Participantenraad het volgende: In het algemeen kan worden gesteld dat de raad een signalerende, adviserende en controlerende taak heeft. Zo overlegt de Participantenraad bijvoorbeeld met het bestuur over het te voeren beleid van de Stichting de Boskapel. Met andere woorden: over "het reilen en zeilen" van onze Boskapelgemeenschap.

De "werkdruk" als lid van de Participantenraad is ongeveer 8 bijeenkomsten per jaar welke in de avond worden gehouden.

Indien u belangstelling heeft dan graag een berichtje naar: Participantenraad@boskapel.nl; P_oudealink@hotmail.com (secretaris) of arie.vanden.broek@zonnet.nl (voorzitter).

Uiteraard kan ook telefonisch worden gereageerd:
Arie van den Broek tel. 0481-373120 of Patrick Oude Alink tel. 024-3783403.

Schroom niet om te reageren. U bent hard nodig.

Afscheid Joost Koopmans

Tekst: Annemieke Pacilly namens de feestcommissie



Op 27 januari a.s. neemt Joost Koopmans officieel afscheid als pastor van de Boskapel. Hoewel we Joost ook ná 27 januari nog met enige regelmaat zullen zien voorgaan in de Boskapel, willen we hem op deze dag toch in de bloemetjes zetten om hem te danken voor zijn inzet in de afgelopen 39 jaar in Nijmegen.

Het programma is inmiddels bekend en ziet er als volgt uit:

- Ontvangst met koffie (voor genodigden)
- Eucharistieviering 11.15 uur
- Gelegenheid om persoonlijk van Joost afscheid te nemen
- Informeel samenzijn met diverse optredens
- 16.30 uur afsluiting

Vooraf deze laatste onderdelen van het programma mag u niet missen i.v.m. de hele bijzondere optredens en we zullen Joost om 16.30 uur (Boskapelwaardig) uitgeleide doen!

En denkt u óók vooral nog aan de eerdere verzoeken die we aan u hebben gedaan!!!

Graag hierop zo snel mogelijk reageren, zodat het een mooi afscheid voor Joost wordt! En mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust aan een van de leden van de voorbereidingscommissie (zie 'Op de Hoogte' december 2012).

Brochure augustijnse beweging

Tekst: Annemieke Pacilly



De Augustijnse Beweging, waar ook het Augustijns Centrum de Boskapel onder valt, heeft opnieuw een prachtige brochure uitgebracht met toegankelijke teksten van Augustinus.

De elfde brochure heeft als titel *Tussen kribbe en kruis* en bevat in zestien pagina's een twaalfstal mooie fragmenten uit Augustinus' preken. De fragmenten bieden een verrassende kijk op Gods nederigheid. De teksten zijn geschikt voor persoonlijke bezinning, ter omlijsting van een liturgische viering of een kerkelijk beraad of ter meditatie tijdens een maaltijd thuis.

De brochure is vanaf 13 januari 2013 voor **€ 2,00** verkrijgbaar bij de leestafel die op zondag tijdens het koffiedrinken wordt neergezet. Ook de andere brochures van de

Augustijnse beweging zijn op de tafel beschikbaar.

Oproep koffiegroep voor hulpkrachten

Tekst: Marianne Pijnappels

Zoals jullie allemaal wel weten wordt er op zondag na de mis koffie gedronken. Die koffie moet ook geschonken worden. Dit wordt gedaan door de koffiegroep. Nu is het zo dat we een vaste club hebben, zodat we allemaal één keer per maand 'dienst' hebben.

Maar het clubje wordt kleiner en daarom deze oproep. Wie zou ons mee willen helpen, zodat we weer een schema kunnen maken en dat iedereen ook maar één keer per maand mee hoeft te helpen. Je kunt ervoor kiezen om ingepland te worden op een vaste zondag in de maand of je op te geven als reserve. Dan kunnen we je oproepen als we op een zondag iemand nodig hebben.

Hoe meer mensen ons helpen, des te fijner dit voor iedereen is. Dan kan het gezellige koffiedrinken blijven voortbestaan. Denk er eens over na of dit iets voor jou is en laat het dan even weten.

Dit kan bij Ank van Balkom, telefoon 024-3774456 of bij Marianne Pijnappels, telefoon 024-3770070.

Week van gebed voor de eenheid 'Wandelen met God'

De Raad van Kerken Nijmegen nodigt u van harte uit voor de oecumenische viering ter gelegenheid van de Week van Gebed voor de Eenheid op vrijdag 25 januari om 20.00 uur in de Boskapel aan de Graafseweg 276.

Dit jaar vindt de dienst in de Boskapel plaats die al sinds drie jaar twee geloofsgemeenschappen van uiteenlopende signatuur herbergt: de Christelijk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de gemeenschap van het Augustijns Centrum de Boskapel. - Misschien nog geen teken van eenheid, maar toch een inspirerende samenwerking.

De Week van Gebed voor de Eenheid is een initiatief van de Raad van Kerken Nederland en de Evangelische Alliantie. Onder het thema 'Wandelen met God' vieren we in de dienst dat we samen met alle christenen wereldwijd onderweg mogen zijn met God als onze reisgenoot.



In deze dienst gaan voor Anneke de Vries, voorganger bij het Oecumenisch City Pastoraat en Ekkehard Muth, pastor van het Augustijns Centrum de Boskapel. Het Mediorenkoor Wijchen o.l.v. Rob Engels en pianist Sander Stoks zullen de muziek verzorgen.

Van harte welkom op vrijdag 25 januari om 20.00 uur in de Boskapel.

Raad van Kerken, Nijmegen

Albertinumlezingen; thema 'verlossing'

- Datum: 24 januari 2013: **Beelden van verlossing**
door Prof. dr. Nico Schreurs, emeritus hoogleraar
systematische theologie aan de Universiteit
van Tilburg.
- Datum: 31 januari 2013: **De verlossingsbehoefte onder kritiek**
door Prof. dr. André van der Braak,
bijzonder hoogleraar 'Boeddhistische filosofie in
dialog met andere levensbeschouwelijke tradities'
aan de VU Amsterdam.
- Datum: 7 februari 2013: **Verlossing uit verslaving**
door Prof. dr. Gerard Schippers, emeritus bijzonder
hoogleraar verslavingsgedrag en zorgevaluatie aan
de Universiteit van Amsterdam.
- Datum: 14 februari 2013: **De verlost mens: de mens die tot leven
gekomen is**
door Prof. dr. Wil Derkse, bijzonder hoogleraar
wijsbegeerte aan de Faculteit Cultuurweten-
schappen van de Open Universiteit.
- Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5, Nijmegen
Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Entree: 5 euro per lezing

Informatie: tel. 024-3580175 (Margot Niekus) en tel. 024-3228285 (Ans Metz).
info@albertinumgenootschap.nl; www.albertinumgenootschap.nl

Bezinning, ontmoeting en verdieping

voorjaarsprogramma 2013

'verdiepen en verbinden'

Als geloofsgemeenschap van het Augustijns Centrum de Boskapel willen wij samen vieren op een manier passend bij deze tijd, maar ook ons verdiepen. In het jaarplan 2013 wordt uitgesproken dat we daarbij in het hart van de samenleving willen staan om een bijdrage te leveren aan een humane en rechtvaardige samenleving. Vandaar het thema voor 2013: **Verdiepen en verbinden.**

We beleven in de huidige economische crisis een overgang van de verzorgingsstaat naar een maatschappij met meer zelfredzaamheid. Er wordt meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Maar zijn mensen met een handicap, hulpbehoevende ouderen en mensen met een al te mager inkomen daar wel voldoende toe in staat? Voor de leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten, is betrokkenheid op elkaar van cruciaal belang.

We beginnen op 15 januari met een lezing over het godsbeeld in deze moderne tijd, geen God-in-den-hoge, maar een mens-nabije God. Daarna volgt een drieluik over armoede en welvaart, over arm zijn en je toch rijk voelen, of je rijk voelen ook al heb je het niet breed. Hierover worden 2 lezingen en een spiritueel café gehouden, vorm gegeven samen met maatschappelijke organisaties in Nijmegen. Vervolgens besteden we aandacht aan ouderen, ouderenzorg en de kunst van het ouder worden (lezing gevolgd door spiritueel café). Tenslotte houden we ons bezig met kerkliederen in deze tijd en met wat zingen met je doet, immers: Je zingt wat je bent.

Op 21 juni nemen we deel aan de kerkennacht, die dit jaar van start gaat in de Boskapel. En in het weekend van 29 en 30 juni is het 50-jarig bestaan van de Boskapel, met een feestelijk apart programma.

Hieronder volgt een programmaoverzicht. Het uitgebreide programmaboekje verschijnt begin januari. Aanmelding voor deelname kan via info@Boskapel.nl. Als u daar uw emailadres doorgeeft krijgt u het boekje en tevens telkens een week tevoren de aankondiging van de eerstkomende activiteit.

Overzicht programma:

| datum | programma |
|-------------------------------------|--|
| Dinsdag 15 januari 20.00 uur | Is God mens geworden? Lezing door Roger Lenaers |
| Dinsdag 5 maart 20.00 uur | Armoede in onze achtertuin. Lezing (naam spreker volgt) |
| Dinsdag 12 maart 20.00 uur | De armoede van de welvaart. Lezing door Arjo Klamer |
| Maandag 18 maart 20.00 uur | Ben ik arm of ben ik rijk? Spiritueel Café |
| Dinsdag 9 april 20.00 uur | Ouderen onder ons: wiens zorg? Lezing door Marcel Olde Rikkert |
| Maandag 15 april 20.00 uur | De kunst van het ouder worden. Spiritueel café |
| Dinsdag 14 mei 20.00 uur | Kerkliederen als spiegel van de tijd. Lezing door Anton Vernooij |
| Maandag 27 mei 20.00 uur | Je zingt wat je bent. Spiritueel café |
| Vrijdag 21 juni, vanaf 21.00 uur | Kerkennacht. Een tocht langs verschillende kerken in Nijmegen. Start vanaf de Boskapel, einde rond middernacht in de Sint Stevenskerk. |

| overige activiteiten | wanneer |
|---|--------------------------------------|
| oecumenische gespreksgroep | eenmaal per maand |
| leesgroep algemeen | datum in overleg vast te stellen |
| oecumenische bijbelleesgroep | eenmaal per maand |
| leesgroep: Belijdenissen van Augustinus | eenmaal per maand op donderdagmiddag |

Wij hopen u komend jaar weer regelmatig te ontmoeten bij onze activiteiten, immers zo blijven we met elkaar verbonden!

Van deelnemers wordt een bijdrage van € 7,50 per avond gevraagd, dit is inclusief koffie/thee. Mocht dit een financieel bezwaar zijn, dan is dit bespreekbaar. Blijf komen!

Commissie Vorming Augustijns Centrum de Boskapel

Vooraankondiging zevende verhalenmiddag



Verhalenmiddag in De Haard,
'Huis van Compassie',
Groenestraat 170 6531 HW Nijmegen

De Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen zet de deuren wijd open voor een middag vol verrassende, boeiende verhalen uit minstens 5 geloofstradities en levensbeschouwingen. Verhalenvvertellers uit diverse tradities zijn te beluisteren over het thema

'Compassie'.

Datum: zondagmiddag 20 januari 2013

Zaal: open 13.30, aanvang 14.00 uur

Toegang: **gratis**, donatie is welkom.

Informatie: www.rlrnijmegen.nl, info@rlrnijmegen.nl, tel. 024-3578870.

Vanaf 14.15 uur zijn er 4 vertelrondes van elk een half uur met tussendoor korte pauzes. Tijdens een pauze kunt u 'gewoon' binnenlopen.

Installatie Joost Koopmans als rector in Eindhoven op 2 december 2012

(foto's Jan van Lierop)





Kinderkerstfeest 2012

(foto's Jan van Lierop)



Bestuur Boskapel

| | |
|---------------------|---|
| Antoinette Meys | voorzitter |
| Jan Revenberg | secretaris |
| Manfred Markhorst | penningmeester |
| Annemieke Pacilly | portefeuille gemeenschapsopbouw en augustijnse spiritualiteit |
| Birgitte Ligtenberg | portefeuille pastoraat en diaconie |
| Marjolijn Esser | portefeuille liturgie en oecumene |
| Joop Haverkort | portefeuille PR en Vorming |

Kapelbalans actie

De kapelbalans actie is voor de Boskapel de belangrijkste bron van inkomsten.

Doe daarom mee!!

U kunt uw bijdrage overmaken op:

ING-bank: 22 06 916 of

Rabobank: 15 78 32 856

t.n.v. Stichting Augustijns Centrum de Boskapel