

Op de Hoogte

Augustijns Centrum de Boskapel

mei 2012



oude en nieuwe
voorzitter participantenraad



interview
op pagina 10

" ... bij tijd en wijle van mening verschillen zonder haat, alsof iemand het oneens was met zichzelf en juist door die schaars voorkomende onenigheid fleur geven aan de eensgezindheid van meestal"

(Augustinus, Belijdenissen, IV,8,13,p.113)

Colofon

'Op de Hoogte' is het bulletin van de Stichting Augustijns Centrum de Boskapel.

Het biedt ruimte voor Boskapellers en andere bezoekers van de kapel om te schrijven of te lezen over zaken die de gemeenschap van de Boskapel of de Kerk in het algemeen raken.

Ook geeft het informatie over vieringen in de kapel en activiteiten die vanuit de Boskapel worden ondernomen.

'Op de Hoogte' verschijnt 11 maal per jaar.

Op verzoek wordt 'Op de Hoogte' per e-mail toegezonden.

Redactie

Mechy Dolmans-van Oosterhout (*eindredactie*)

Frans van den Boogaard (*lay-out*)

Reinier Ligtenberg

Medewerkers

Chris Dijkhuis

E-mailadres redactie: redactieodh@boskapel.nl

Druk

Helma Bertels

Adres Boskapel

Graafseweg 276

6532 ZV Nijmegen

tel/fax 024-3776968

b.g.g. 06-53362781 (past. Joost Koopmans)

homepage: www.boskapel.nl

e-mail: info@boskapel.nl

ING-bank: 22 06 916, Rabobank: 15 78 32 856

t.n.v. Stichting Augustijns Centrum de Boskapel



De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten te weigeren, in te korten, of anderszins redactioneel te bewerken.
Copyright berust bij de auteurs van de bijdragen.

6 mei 2012

Inhoud

pag. 3	inhoud
pag. 3	van de redactie
pag. 5	liturgie kalender
pag. 7	God en mensen dicht bij elkaar
pag. 8	van de bestuurstafel
pag. 10	het interview
pag. 13	Augustinus ten voeten uit, de twee steden: 3
pag. 14	de groene kathedraal
pag. 16	Amnesty informatie
pag. 17	gedachtenisruimte
pag. 18	participantenraad Boskapel
pag. 20	Rinus Bal draagt het stokje over
pag. 22	'smoelenboek' participantenraad
pag. 23	Pot Luck lunch
pag. 24	goede doelen voor Advents- en Vastenactie
pag. 24	inzameling producten voor voedselbank Nijmegen
pag. 25	bezinning, ontmoeting en verdieping
pag. 28	formulier kennismaking met 'nieuwe' Boskapellers

Van de redactie



Zingende en spelende engelen op een paneel van het 'Lam Gods' van Jan van Eyck (1340-1441).

Hebben we nu een ziel of is die ziel een grote misvatting? Het was het thema van april 2012, al jaren de maand van de filosofie. Hersenwetenschappers, filosofen en kunstenaars lieten hun meningen horen tijdens de nacht van de filosofie. Ook in de media werd aandacht besteed aan de ziel. Wat blijkt: heel wat Nederlanders hebben iets met die ziel en willen zich er niet bij neerleggen dat ze alleen maar hun brein zouden zijn. De een zegt: "Zonder ziel ben ik mezelf niet meer, de ziel bepaalt mijn identiteit". Voor een ander is de ziel de diepste kern, de bron van inspiratie van waaruit men op zoek gaat naar het goede,

schone en ware. En wie in God gelooft kun je horen zeggen dat de ziel zijn of haar goddelijke kern is. Het is juist die kern die gaat meetrillen als je prachtige muziek hoort of als je zelf muziek maakt. Zo schreef Ekkehard in het aprilnummer van *Op de Hoogte*: "Muziek raakt een diepere snaar, het is alsof ze in jou God zelf laat klinken". Als muziek ons raakt, spreken we ook wel van 'hemelse muziek'. God, engelen en muziek hebben kennelijk met elkaar te maken. En zoals Ekkehard ook schreef: "Ik denk dat ik zonder muziek nooit pastor was geworden", zijn er onder ons mensen die eigenlijk alleen naar de kerk gaan als ze zelf mogen zingen of muziek maken. Misschien kunnen we dat ook zeggen van Marian en Ger Jansen, al jaren trouwe zangers in het Boskapelkoor. Deze keer een uitgebreid interview met hen.

Behalve door muziek, kan de ziel ook mee gaan trillen als we ons omgeven weten door een prachtige en stille natuur. Marius Boezem creëerde een groene kathedraal in het weidse land bij Almere. Koen van Rossum bezocht met zijn vrouw Leonie deze bijzondere plek en laat ons ervan meegenieten.

Augustinus betreurde het dat hij zolang buiten zichzelf naar God gezocht had voor hij er achter kwam dat God in zijn diepste zelf, in zijn ziel, aanwezig was. Maar vanaf dat moment stond zijn hart in vuur en vlam en in dienst van God. In zijn grote werk 'De civitate Dei' (zie bijdrage 3 'de twee steden', van Chris Dijkhuis op pag. 13) verdeelt Augustinus de mensheid in 2 steden: de stad van God (van het goede) en de stad van het kwaad, bestaande uit mensen die louter op zichzelf gericht zijn. Hoewel er in de geschiedenis bolwerken van het kwaad zijn aan te wijzen, zijn die 2 steden doorgaans niet uit elkaar te halen: goed en kwaad zitten in ieder van ons, in elke maatschappijvorm en in elk instituut, de kerk inclusief! De 2 steden zijn dus geen gesloten bolwerken van goed en kwaad. Mensen denken immers al gauw van zichzelf in het goede bolwerk te zitten en de buitenstaander wordt dan automatisch de slechterik. Dus weg met het bolwerk-denken! Bedoelde 'stad van God' is een ideaalbeeld, maar je kunt dat ideaal al stukje bij beetje verwezenlijkt zien worden overal waar mensen, of ze nu christen zijn of niet, zich met hart en ziel inzetten voor een betere wereld.



Mechy Dolmans-van Oosterhout

Op 3 juni verschijnt het volgende nummer, kopij inleveren uiterlijk 24 mei bij redactieodh@boskapel.nl

Liturgie kalender



MEI 2012

5^e. tot en met 8^e. zondag van Pasen

liturgische kleur: wit

tijd van de zondagsviering: 11.15 uur

Voor de meeste mensen duurt Pasen maar twee dagen, maar in de kerk blijven we nog tot Pinksteren Pasen vieren! Enkele dagen zijn niet genoeg om het geheim van de verrijzenis, de opstanding van Jezus, tot ons te laten doordringen. Ook de leerlingen van Jezus hebben veel tijd nodig gehad om te genezen van hun teleurstelling. In de evangelies horen we over wonderlijk realistische ontmoetingen tussen de verrezen Heer en zijn leerlingen. Dat roept de vraag op waar ook wij Hem vandaag tastbaar kunnen tegenkomen.

zondag 6 mei	'verbondenheid' Johannes 15,1-8 Agapèviering	Maria Schröder Boskapelkoor
zondag 13 mei	'geven en ontvangen' Lucas 10,38-42 (moederdag)	Ekkehard Muth koor Capella Silvestris
donderdag 17 mei	Hemelvaart meditatieve eucharistieviering rond het altaar	Joost Koopmans
zondag 20 mei	'eenheid in verscheidenheid' Johannes 17,11-19	Ekkehard Muth Boskapelkoor
zondag 27 mei	Pinksteren 'de adem van de Geest' Tijdens deze viering wordt Joshua Fijn (8 jaar)gedoopt	Joost Koopmans koor Capella Silvestris

Terugblik

De Miserere-viering op woensdag in de goede week trok veel mensen. De concertante onderdelen en de liturgische onderdelen (viering van vergeving) waren goed uitgebalanceerd. Zouden er daarom op Witte Donderdag en Goede Vrijdag minder mensen zijn gekomen? De getuigenissen en de overweging op Witte Donderdag boden stof tot overdenking en de Goede-Vrijdagviering nam ons weer de diepte in. De paaswake trok dit jaar weer meer bezoekers: een volle kapel met opvallend wat jongere mensen en de viering op Pasen voelde zo fris als een prille lentemorgen! De vastenactie voor de opleiding van jonge augustijnen in Gent heeft het mooie bedrag van 1.600 euro opgebracht, bedankt!



In memoriam: Wim Ligtenberg

Bijna zolang als de Boskapel bestaat heeft Wim Ligtenberg bij ons gekerkt. Hij overleed vrij onverwacht op 12 april jl. op de leeftijd van 86 jaar. Na zijn pensionering als huisarts was hij o.a. pianist tijdens vieringen en nam hij een aantal jaren het voorzitterschap op zich van de stuurgroep. Onder grote belangstelling hebben we hem op 18 april uitgevaren. Het zijn momenten waarop je weer ervaart, wat het betekent bij een geloofsgemeenschap te horen.

Zijn zoon Reinier zei het treffend op de zondag na de uitvaart: "Hij leeft voort bij ons, maar ook in de Boskapelgemeenschap".

Voorgaan

Zondag 6 mei ga ik voor in de eucharistieviering te Vogelenzang, een dorp in de buurt van de bloembollenvelden. Aanleiding is de herdenking van de 100ste verjaardag van de augustijn Ansfried Hulsbosch. In de jaren 60 van de vorige eeuw maakte hij naam met zijn boek 'de schepping Gods', een theologie van de evolutie en hij had grote invloed op de nieuwe katechismus uit 1966. Ik heb hem meegemaakt als docent en als medebroeder. Hij was zeer geliefd om zijn eenvoud én zijn heldere inzichten. Hij is maar 60 jaar geworden en ligt begraven in zijn geboortedorp Vogelenzang, waar zijn familie op zijn 100ste verjaardag een reünie houdt.

En op zondag 20 mei ga ik weer eens voor in de 'paterskerk' te Eindhoven, de enige kerk die de augustijnen nog hebben in Nederland.

Joost Koopmans



God en mensen dicht bij elkaar

Ekkehard Muth

Dinsdag na Pasen verscheen een groot artikel in de Gelderlander over de paasvieringen van de beide kerkgemeenschappen in de Boskapel. Een journalist (Menno Pols) heeft dapper beide vieringen bezocht en vervolgens een sfeerbericht en twee grote foto's geplaatst. Over onze gereformeerde medebewoners schreef hij, dat zij oude familiebijbels hadden en dat de preek over God ging. Over ons berichtte hij, dat wij kaarsen hadden, Oosterhuis en dat de overweging dicht bij de mensen stond.

Als je het artikel een beetje oppervlakkig leest dan zou je de indruk kunnen krijgen, dat de ene groep zich meer met God bezig houdt ten koste van de mensen en dat de andere groep zich meer op de mensen focust en daarbij God een beetje uit het oog verliest.

Ik durf hier te stellen dat in beide vieringen God en mensen even dicht bij elkaar waren. De tale Kanaäns (plechtige domineestaal, red.) roept bij onze burens diepe gevoelens van verbondenheid op, zeker als collega Harmannij van de CGKV, zoals de journalist schrijft, er zelf door geëmotioneerd raakt.

En bij ons? Kaarsen, Oosterhuis en mensen. Door het kaarsje in je hand, door dat kleine lichtje straalt ook iets van het grote licht naar je toe. En de poëtische woorden van dichter Oosterhuis, vaak begrijp je niet wat zij willen zeggen, maar op een laag die het begrijpen overstijgt roepen zij wel degelijk vergezichten op. Beelden van de Eeuwige die ons voorstellingsvermogen te boven gaan.

En dan de mensen. Nergens kan het beeld van God meer vertroebeld raken dan door de mens, maar tegelijkertijd is het juist in de mens dat je God nog het beste kunt zien. Augustinus zegt in een van zijn preken:

*"Keer terug.
Waarheen?
Naar de Heer.
Maar het is nog te vroeg -
keer eerst terug naar je hart.
Daarbuiten dool je rond,
vervreemd van jezelf. -
Je kent jezelf niet eens en je zoekt
Hem door wie je gemaakt bent! -*

*Keer terug naar je hart en zie daar wat je
wellicht gewaarwordt van God,
want daar bevindt zich het beeld van God.
Christus woont in de innerlijke mens en
in de innerlijke mens word je hernieuwd
tot het beeld van God.
Herken in het beeld van God
de schepper ervan."*

Van de bestuurstafel

Kennismaking met 'nieuwe' Boskapellers

In de afgelopen jaren hebben we in de maand mei een avond georganiseerd voor nieuwe Boskapellers, die nader kennis willen maken met pastores en bestuur. Vorig jaar is die avond komen te vervallen vanwege de drukte rond de aanstelling van Ekkehard en de tijdelijke huisvesting en verbouwing. Dit jaar gaan we de traditie in ere herstellen: op **woensdag 23 mei a.s. van 20-22 uur**.

De avond is bedoeld voor Boskapellers die nog niet zo lang geleden de weg naar onze gemeenschap hebben gevonden. Bent u zo'n nieuwe Boskapeller, meld u zich dan aan middels gebruikmaking van het aanmeldingsformulier op pag. 28. Lever het formulier in op de vaste kamer van onze stichting, achteraan in de gang rechts, bovenste postvak (Antoinette).

U mag zich ook per mail aanmelden bij: bestuur@boskapel.nl of mondeling bij Joost, Ekkehard of Antoinette.

Kent u zo'n nieuwe Boskapeller? Attendeer hem of haar op deze mogelijkheid. We kunnen immers alleen een gemeenschap vormen en blijven als we elkaar kennen!

Ontwikkeling van de koren

Er zijn plannen ontwikkeld om de ontplooiing van de koren een stimulans te geven. Deze plannen zijn aan de koren gepresenteerd op 29 april '12, een week voordat *Op de Hoogte* uitkomt. Gezien het feit dat de kopij voor *Op de Hoogte* 10 dagen voor het verschijnen binnen moet zijn, kunnen we nog geen verdere berichten geven over hoe de koren op de plannen hebben gereageerd. In het volgende nummer komen we hierop terug.

Jaarplan 2012

De werkgroepen hebben hun voorgenomen acties voor 2012 aangeleverd aan Jan Revenberg en deze zijn overgenomen in het jaarplan 2012. In het bestuur hebben we deze acties geordend en waar mogelijk termijnen eraan verbonden. Alle

werkgroepen ontvangen binnenkort het overzicht van de acties, met termijnen en verantwoordelijke werkgroepen en bestuursleden. Dit overzicht is een hulpmiddel om onze plannen te realiseren of bij te stellen waar dat nodig is.

Uitgave van *Op de Hoogte*

Binnenkort zal *Op de Hoogte* in kleur worden uitgebracht, waardoor de foto's die het blad zo aantrekkelijk maken, ook in de papieren uitgave goed overkomen. We hebben een nieuw leasecontract afgesloten voor het kopieerapparaat en kleurenprints worden nu betaalbaar.

Beleidsplan 'Trek steeds verder'

We zijn halverwege de termijn die ons beleidsplan 'Trek steeds verder' omvat (2010-2014).

Een mooi moment om de balans op te maken en te bezien of we op koers zitten. Dat doet het bestuur tijdens een bezinningsmiddag op 25 mei a.s. en daarin zal ook nagedacht worden over hoe we in breder verband het beleidsplan kunnen herijken.



Vriendelijke groet namens het bestuur,
Antoinette Meys, voorzitter



Interview met Ger en Marian Jansen - Gerrits

Ger is geboren te Nijmegen op 21-12-1945. Hij is de oudste van 6 kinderen, heeft 4 zussen en 1 broer. Vanaf 1947 woonde de familie Jansen aan de Floraweg. Hun ouders en vooral hun moeder waren zeer katholiek en allen waren trouwe en betrokken parochianen van de door augustijnen bediende Thomas à Villanovakerk aan de Graafseweg. "Vanaf mijn 6^{de} ben ik, 13 jaar lang, vrijwel dagelijks, misdienaar geweest: onze pa werkte op de bouw en ging om 6 uur 's morgens de deur uit. Dan werd ik door mijn moeder het bed uitgetrommeld om om half 7 de mis te dienen, ofwel in de kapel van de augustinessen op de Oude Graafseweg, of in de Villanovakerk. De mis was destijds nog in het Latijn en wij misdienaars moesten de Latijnse tekst helemaal uit het hoofd leren!

Ik ging naar de ambachtsschool en volgde daarna nog een 2-jarige bedrijfsopleiding tot ovenbouwer. 36 jaar werkte ik in een ovenbouwbedrijf tot dit in 1997 failliet ging. Gelukkig kon ik daarna terecht bij Smit Transformatoren, waar ik tot mijn 61^{ste} gewerkt heb. Ik heb bij de afwerking van ovens veel met asbest gewerkt, waarvan men toen niet wist hoe gevaarlijk dat was".

Marian is ook Nijmeegse van geboorte (23-09-1947). Ze is de 4^{de} van totaal 5 kinderen in een katholiek gezin, dat woonde in de Kaaplandstraat (zijstraat van de Dennenstraat), waar haar vader een herenkapsalon dreef. Het hele gezin was erg muzikaal, zij bespeelden allen een instrument, Marian zong en speelde gitaar. "De paters van de Dennenstraat kwamen bij mijn vader om geknipt te worden en een van hen adviseerde hem: *Stuur je dochter eens naar het koor!* Zodoende kwam ik bij het bekende jongerenkoor o.l.v. Ton van Erp. Wij zongen *beatmissen* waaraan mijn broers op hun blaasinstrumenten ook een bijdrage leverden".

Net als haar vader en broer koos Marian voor het kappersvak. Zij is 16 jaar lang kapster geweest in het Canisius-Wilhelminaziekenhuis. Ger en Marian leerden elkaar kennen 'op het dansen'. Ze trouwden in 1970 en hun huwelijk werd ingezegend in de Villanovakerk door pater Verhappen, bij wie Ger vaak de mis gediend had. Ze woonden aanvankelijk in Hatert, maar verhuisden met hun 2 zoons van 7 en 1½ naar hun huidige woning in Beuningen. In de parochiekerk aldaar deden de jongens hun 1^{ste} communie, waarbij Marian vooral actief betrokken was. En Ger? "Ik ben pas na mijn dienstitijd en met veel strijd, en ook dankzij Marian die veel vrijer was opgevoed, onder het knellende katholieke juk van thuis uitgekomen. Ik had voordien nooit tijd gehad om te voetballen en ik ging dat nu liever doen dan actief zijn in de kerk. Meer dan 25 jaar heb ik nog kunnen voetballen!"

Hoe zijn jullie in de Boskapel terechtgekomen?

Marian: "Via het jongerenkoor van de Villanovakerk. Dit koor werd aanvankelijk geleid door pater Mulder en is later overgenomen door Gerard Friebel. Irene, het jongste zusje van Ger en zijn nichtje Carla van Liessen zaten erin. Irene vroeg mij en Marian, een andere zus van Ger, erbij te komen, wat we deden. Toen de Villanovakerk in 1973 gesloten werd ging dit koor over naar de Boskapel. Ger: "Van thuis uit kende ik de Boskapel en Mario van den Berg al langer. De vrijheid, die de augustijnen zich veroorloofden in de liturgie, stond ons wel aan. Ik ging af en toe

mee als Marian moest zingen en op een gegeven moment heb ik me ook aangesloten bij het koor. Ik ben ook nog 7 jaar voorzitter geweest van het bestuur van het koor". "En ik, (Marian) heb een korte periode in de muziekcommissie gezeten. Samen met Ton Nijenhof en in samenspraak met Joost Koopmans en Gerard Friebel zochten we liederen uit die bij het thema van de zondag pasten." Ger: "De familie Jansen heeft altijd een grote bijdrage geleverd aan het Boskapelkoor: mijn zussen Marian,



Familie Jansen als de 'familie Von Trapp' in 'The Sound of Music' met Ger en Marian als Georg en Maria von Trapp.

Els en Irene, mijn vrouw Marian, mijn nicht Carla van Liessen en ikzelf. Ook in familiekring hebben we altijd veel gezongen.

Toen ik eenmaal met de vut was, heb ik samen met Jan van Lierop en Hugo Esser veel klussen gedaan voor de Boskapel en voor de paters in hun nieuwe klooster achter de kapel. Ook in de omgeving van de kapel, zoals bladeren vegen in de herfst en dakgoten schoonmaken. Ik heb nu echter een chronisch longprobleem, waarvoor ik mezelf 24 uur per dag extra zuurstof toedien, hierdoor is mijn leven uiteraard veel beperkter geworden. Twee keer per week krijg ik fysiotherapie om mijn longfunctie te verbeteren en ik moet vaak naar Dekkerswald voor onderzoek. Klussen gaat niet meer, flinke afstanden lopen of fietsen ook niet meer, maar zingen doe ik nog zoveel als mogelijk! En wat voetballen betreft: dat zie ik vooral op de tv!"

En Marian? "Ons leven is inderdaad beperkter nu. Gelukkig hebben we een kleinkind: Lars van 1 ½ jaar. We passen zeer regelmatig op hem, we hebben alle spullen van onze eigen kinderen bewaard en die komen nu goed van pas. Onze zonen wonen beiden in Beuningen al zijn ze ook vaak ver van huis. Zij, en ook onze schoondochter, zijn als beroepsmilitair bij de luchtmacht in vele oorlogsgebieden, waaronder Afghanistan geweest. Onze oudste zoon Marcel is onderhoudsmonteur voor F16 straaljagers. Onze jongste zoon Erik was muzikant in het leger maar zijn onderdeel is onlangs opgeheven. Hij heeft nu met vrienden een eigen band die veel gevraagd wordt om allerlei festiviteiten te verzorgen waaronder ook huwelijksmissen. Ten tijde van Mario van den Berg blies hij ook wel eens op zijn blaasinstrument in de Boskapel. En hier in Beuningen speelt zijn band elk jaar in de carnavalsmis en dan zijn wij daar uiteraard ook bij!"



Mechy Dolmans- van Oosterhout



Illustratie van een bladzijde in De civitate Dei (1445)

Augustinus ten voeten uit De twee steden (3): Het verschil tussen de twee steden (De civitate Dei XIV,1; vertaling: Gerard Wijdeveld)

Al in eerdere boeken hebben wij gezegd dat God het menselijk geslacht niet alleen door de gelijkheid in natuur tot saamhorigheid heeft willen brengen, maar dat Hij het ook nog met een band van vrede tot eenheid en harmonie heeft willen samenbinden door zoiets als een familiebetrekking en dat Hij daarom de mensen uit één mens wilde laten ontstaan. We hebben ook gezegd dat het menselijk geslacht niet in al zijn leden had behoeven te sterven, wanneer niet de eerste twee mensen – de ene uit het niets, de andere uit de eerste geschapen – door hun ongehoorzaamheid de dood verdiend hadden: die twee hebben een zo zware zonde begaan dat de menselijke natuur daardoor ten slechte werd veranderd en dat de verstrikking in de zonde en de noodzaak om te sterven ook op hun nakomelingen werd overgedragen. De heerschappij van de dood over de mensen is zelfs zó ver gegaan dat hij hen allen bij wijze van verdiende straf in de tweede¹, nooit eindigende dood zou hebben gestort, indien niet bepaalde mensen door Gods onverdiende genadegunst daaruit werden bevrijd. Zo is het ertoe gekomen dat op de aarde, bewoond door zo vele en zo grote volken, met uiteenlopende gewoonten en zeden, van elkaar onderscheiden door een bonte veelvoudigheid van talen, wapens en klederdichten, toch niet meer dan twee soorten van menselijke gemeenschap zijn ontstaan, die wij naar het spraakgebruik van onze Schriften terecht twee steden² kunnen noemen. De ene is de stad van de mensen die volgens het vlees, de andere de stad van de mensen die volgens de geest – ieder in zijn eigen soort van vrede –



willen leven en die, als ze het nagestreefde bereiken, ook ieder in zijn eigen soort van vrede leven.

Aurelius Augustinus

- ¹: Niet de scheiding van lichaam en ziel, de eerste dood, maar de tweede dood als, nadat lichaam en ziel weer samengevoegd zijn, voor degenen die niet aan Gods rechterhand komen te staan, een eeuwige straf, de tweede dood een feit wordt.
- ²: Augustinus maakt hierna een duidelijke scheiding tussen twee steden op aarde, de mensen die volgens de geest leven (lees: de *civitas Dei* op aarde en wel de christenheid) en alle overigen die volgens het vlees (lees: de *civitas terrena*, de aardse stad, met degenen die na de dood op aarde geen uitzicht hebben op een eeuwig leven bij God) leven. Een tussenvorm is er niet.



Chris Dijkhuis



Grondplan van de
kathedraal van Reims

De groene kathedraal

Koen van Rossum

Bij het woord *kathedraal* denk je aan de kerk waar de residerende bisschop van een bisdom zijn zetel, zijn *cathedra* heeft staan. Hij neemt daarop plaats bij liturgische plechtigheden waarin hij voorgaat. Kathedralen zijn vaak kerken met een lange geschiedenis; zij stammen uit tijden met kenmerkende bouwstijlen. De meest nabije kathedraal is de St. Jan in Den Bosch, die in oorsprong een parochiekerk was waarvan de bouw in de veertiende eeuw begon. Pas in 1559 werd de kerk tot kathedraal verheven. In de St. Jan bereikte de Brabantse gotiek haar hoogtepunt. Wie naar Den Bosch reist, ziet de kathedraal al van verre opdoemen.

Een kathedraal die ook op afstand al de aandacht trekt ligt wat verder weg, bij Almere, en verwijst naar geen enkel bisdom. Het is de schepping van één kunstenaar, een land-art project van Marius Boezem. Hij bedacht zo'n 25 jaar geleden de groene kathedraal, die in grote lijnen verwijst naar de Onze Lieve Vrouwe-kathedraal van Reims. Dit bouwwerk uit de dertiende eeuw in gotische stijl, het voorbeeld van middeleeuwse bouwkunst, heeft de kunstenaar op het idee gebracht een groene kopie te ontwerpen door populieren te planten die exact het grondpatroon van de kathedraal in Reims weergeven. Hij koos voor Italiaanse populieren (*populus nigra italica*), een boom die met zijn slanke zuilvorm oprijst in het landschap en 30 à 40 meter hoog wordt. Het is een snelle groeier, die ongeveer 40 jaar oud wordt en dan afsterft. De Romeinen associeerden de altijd ritselende en ruisende bladeren van de populier met het geroezemoes van het volk -*populus*-, vandaar de botanische naam. Wie *popelt* van nieuwsgierigheid of ongeduld kan zich bijna niet stilhouden; zo iemand vertoont dan het gedrag van een populierenblad. En ondanks zijn Zuid-Europese herkomst - Lombardije in Noord-Italië - is de Italiaanse populier goed ingeburgerd in onze contreien. Dichte Marsman niet: "Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan den einder staan."?

Almere ligt in Flevoland, sinds 1986 onze jongste provincie. Ooit golfde hier de Zuiderzee, die sinds de Zuiderzeewet van 1918 gaandeweg aan banden gelegd is en

plaats heeft gemaakt voor nieuw land. Het landschap kenmerkt zich door grote boerderijen, die in onafzienbaar

wijd en open land liggen; een garantie voor rust en ruimte. Wie de groene kathedraal over de N27 nadert ziet op afstand eigenlijk niets anders dan een populierenbos temidden van het vlakke landschap. In het voorjaar van 1987 plantte Boezem er 178 populieren, die in de loop der jaren uitgroeiden tot muren en zuilen volgens het model van de



"moederkerk" in Reims. Hij hield zich aan de exacte lengte- en breedtemaat: 150 meter lang en 70 meter breed. De slanke silhouetten van de bomen doen denken aan de spitsbogen en ramen van de gotiek. Op de grond zijn lijnen uitgezet die de kruisribben van de gewelven symboliseren.

Als je binnenkomt hoor je het geritsel van de bladeren, voel je de wind in je gezicht, en onderga je de weldadige aanwezigheid van Moeder Natuur. Boven je hoofd strekt zich de hemel uit; een beter dak voor een kathedraal is niet denkbaar!



Bij alle sombere berichten over kerksluiting is de groene kathedraal een positief signaal. Altijd open, een plek om te genieten van zon, wind en stilte, ver weg van alledaags rumoer, een plek waar schepping met een hoofdletter geschreven wordt.

Koen van Rossum

Amnesty informatie

Namens de Amnestygroep: Thea Schouten



Afgelopen februari heb ik meegedaan als collectant, met de nationale collecteweek van Amnesty. Het was de eerste keer dat ik met een collectebus langs de deuren ging. Ik vond het dan ook wel een beetje spannend, vroeg een vriendin mee te gaan, en samen vonden we dat we dit maar eens moesten doen voor het goeie doel! Gewapend met een identificatiekaart, flyers en de collectebus gingen we aan de slag.

De reacties waren wisselend, van "wij geven niet aan de deur" tot "natuurlijk geven we wat" en "we zijn ook lid van Amnesty!". Ontroerend vond ik de volgende situatie: een jonge student zag ons van boven uit het raam aan komen lopen en riep dat hij eraan kwam. De deur ging na even wachten open en tot mijn verbazing kwam niet alleen hij maar nog 3 andere jongens naar beneden, trokken hun portemonnee en stopten wat in de bus. Geweldig!

We hebben aardig wat opgehaald en waren blij dat het erop zat.





Gedachtenisruimte

Birgitte Ligtenberg

Sinds de terugkeer in onze verbouwde Boskapel, is ook de nieuwe gedachtenisruimte in gebruik genomen. Uitgangspunten bij het ontwerpen van deze ruimte waren: warmte, aandacht, rust, ruimte, intimiteit en privacy.

Met welke visie is deze gedachtenisruimte en specifiek het meubel, ingericht? Het gedachtenismeubel in deze ruimte heeft de gestileerde vorm van een kruis. Het verticale gedeelte symboliseert een boom, geworteld in Christus. Het kruis symboliseert dat Christus voor de mensen is gestorven. De diverse blokjes hout symboliseren onze overleden dierbaren. De gedachteniskaartjes zijn gelamineerd en worden in de rechterlade op alfabetische volgorde bewaard.

Als iemand komt herdenken, kan het gedachteniskaartje in de standaard gezet worden. Het gedachtenisboek staat op de standaard voor het meubel. In de middelste lade liggen lichtjes, die ontstoken kunnen worden, een beeld en bloemen maken het tot een geheel. Of toch niet één geheel?



Wat vindt u eigenlijk van deze ruimte? Is hij sfeervol? Voldoet de verlichting? Behoeft de witte muur nog aankleding?

Laat uw mening horen en mail naar:

birgitteligtenberg@planet.nl

Participantenraad Boskapel

Arie van den Broek, voorzitter



Op 11 april jl. heeft er een overleg plaatsgevonden tussen Boskapellers en de Participantenraad. Dit overleg dient volgens de statuten minstens tweemaal per jaar te worden gehouden.

In het overleg wilden de leden van de Participantenraad, welke is gekozen vanuit de Boskapellers, aan de hand van het jaarverslag 2011 horen of het gevoerde beleid van het afgelopen jaar heeft voldaan aan de verwachtingen die hieromtrent in onze geloofsgemeenschap leefden. De Participantenraad vindt het immers belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er leeft onder de Boskapellers.

Enkele zaken die aan de orde zijn geweest zijn:

- **de sfeer in de kapel**

De conclusie was dat de sfeer onder de Boskapellers goed is. Aandacht wordt wel gevraagd om nieuwe bezoekers mee te vragen naar het koffiedrinken. Dit om de drempel zo laag mogelijk te houden.

- **nieuwe pastor**

Onder de aanwezigen werd waardering uitgesproken voor de aanstelling van onze nieuwe pastor Ekkehard. De indruk is dat Joost en Ekkehard elkaar goed aanvullen. Wel wordt het de komende tijd spannend omdat er weer keuzes gemaakt moeten worden over de vraag "hoe samen verder". Als een belangrijke activiteit werd o.a. genoemd het concreet vormgeven aan het binnenhalen van 12- tot 20-jarigen.

- **wegblijvers**

Volgens de tellingen komen er na de verbouwing iets meer bezoekers dan daarvoor. Opgemerkt is dat er sinds de verbouwing, de aanstelling van Ekkehard en het late tijdstip van de vieringen er toch een aantal mensen, om verschillende redenen, wegblijft. Dit gegeven is bekend en Joost gaf aan dat hij binnenkort een aantal mensen hierover zal spreken.

- **aanvang viering**

Het tijdstip van de viering op de zondag wordt ervaren als aan de late kant. Hoewel het vervroegen hiervan erg welkom zou zijn, is de discussie hierover met

de CGKV niet mogelijk i.v.m. de aan onze viering voorafgaande viering van de CGKV.

- **aankleding kapel**

De door ons gewenste aankleding van de kapel (wordt als enigszins kil ervaren) is wat lastiger geworden omdat de CGKV gemeenschap hier moeite mee heeft. Omdat de CGKV in het verleden welwillend is geweest om zaken te bespreken, wordt toch nog een poging gedaan om de aankleding iets veranderd te krijgen.

- **koren**

Lof voor de koren. Aangegeven wordt dat de bezetting bij Capella Silvestris, o.a. door een aantal zieken, de laatste tijd minder is geweest. Voor wat betreft de keuze van de liederen: Dit blijft uiteraard bespreekbaar. De keuze vindt wel plaats in samenspraak met de voorgangers. Aandacht wordt gevraagd voor de keuze voor met name Kerstmis omdat er dan veel bezoekers zijn die naar verwachting herkenbare liederen mee willen zingen. Aangegeven is dat aan het "op papier zetten van de muziek" ook de komende tijd aandacht zal worden besteed. Het wordt steeds beter.

- **Op de hoogte**

De kwaliteit en de leesbaarheid van '*Op de Hoogte*' verdient een compliment. Ga zo door!!

- **kerkradio**

De Participantenraad gaat bezien of het mogelijk is en zo ja of er animo is voor het beluisteren van de diensten via een zgn. kerkradio. Dit om mensen, die om een of andere reden niet naar de Boskapel kunnen komen, toch de mogelijkheid te bieden om de diensten te kunnen volgen. Een kleine werkgroep binnen de Participantenraad zal zich met dit onderwerp gaan bezighouden om zo o.a. de technische mogelijkheden en een kostenplaatje in kaart te brengen.

- **zorg voor elkaar**

Personen die ziek zijn geweest, vinden het bemoedigend om een bezoekje te krijgen en/of een kaartje van de Boskapel te ontvangen. Het is dan ook belangrijk om deze mensen te signaleren. De daarop gerichte actie van de diaconiegroep wordt erg gewaardeerd.

- **koffie drinken**

Het schenken van koffie gebeurt nu vanachter de uitgiftebalie. Hoewel dit erg praktisch is, is er hierdoor minder betrokkenheid van de koffiegroep met de rest van mensen. Ze kunnen zo ook minder goed in contact komen met mensen die nieuw zijn. Er komt een nieuwe proefopstelling.

- **Voorzitter**

Dit is ook de laatste vergadering die Rinus voorziet namens de Participantenraad (zijn afscheidswoord vindt u onderaan deze pagina [20]). Onder applaus geeft Rinus de voorzittershamer over aan Arie. Bedankt Rinus voor je goede werk!!

- **volgende bijeenkomst met de Boskapellers**

De volgende bijeenkomst met de Boskapellers staat gepland voor 31 oktober a.s..

N.B.:

Indien u belangstelling heeft voor het volledige verslag van 11 april jl. dan graag een berichtje naar: participantenraad@boskapel.nl (Patrick Oude Alink, secretaris) of arie.vanden.broek@zonnet.nl (voorzitter).

Er zullen ook afschriften van het verslag achter in de kapel worden neergelegd.

Om zich te presenteren heeft de participantenraad een zogeheten 'smoelenboek' van zichzelf gemaakt. Op pagina 22 vindt u de verzameling foto's van de leden van de participantenraad.



Rinus Bal draagt het stokje over...

Beste Boskapellers en leden van de
Participantenraad,

Mijn motivatie om me in 2009 kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van deze raad sloot aan bij de motivatie van alle raadsleden: hoe gaan we als vertegenwoordigers van de Boskapelgemeenschap, die ons na aan het hart ligt - in de sterk veranderende situatie - zowel in breedte als in de diepte, verder op weg, uiteindelijk de weg die Jezus van Nazareth ons vóórging.

Een **veranderende** situatie: het was en is nog steeds een wegtrekken uit het oude vertrouwde en zich openstellen voor nieuwe perspectieven, nieuwe mogelijkheden die ons geboden worden.

We zullen ervoor open moeten staan om die te zien, te ontdekken en samen op een aansprekende wijze concreet vorm te geven.

Nog steeds is dat 'ontdekken' actueel: zien en ervaren dat ook in het nieuwe innerlijke en uiterlijke groei mogelijk is.

- Nieuwe bezoekers die op onze uitnodiging - in wat voor vorm ook- opgenomen willen worden in onze gastvrije gemeenschap;
- Voor ons nieuwe, andere geloofsgemeenschappen met wie wij samen zoeken naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan onze moderne samenleving: oecumene en diaconie;
- Een vernieuwende, positieve band met de levende, dynamische traditie in leer en beleving van ons geloof binnen de katholieke kerk, de grote Catholica;
- Nieuwe manieren om mensen die het moeilijk hebben, eenzame mensen, zieke mensen nabij te zijn: nieuwe vormen van pastoraat;
- Nieuwe vormen van liturgie, voorgangerschap en vorming;
- Nieuwe manieren om onze jeugd aansprekend uit te nodigen een eind met ons op te trekken.

Een voorwaar niet geringe taak. Een taak waarvoor ook de participantenraad staat.

De raad heeft dat zeker vanaf het begin beseft. Maar makkelijk is dat niet. We hadden dan met zijn allen er ook best moeite mee om zicht te krijgen op wat onze taak eigenlijk inhield. Sommige concrete zaken waren al wel snel duidelijk: het goedkeuren of bijstellen van financiële begrotingen en afrekeningen. Maar vele andere zaken moesten - en moeten ook nu nog - duidelijker ingevuld worden.

Met name de zojuist genoemde onderwerpen vragen van de raadsleden een sterk creatieve, proactieve, niet afwachtende benadering en een grote betrokkenheid met de gemeenschap. Daarvoor is een vruchtbare communicatie met die gemeenschap en ook met ver daarbuiten, hoogst noodzakelijk.

De afgelopen 24 vergaderingen van de raad - sinds oktober 2009 - waren daarbij slechts een begin, waarin ik als voorzitter geprobeerd heb de trein aan het rijden te krijgen en op het goede spoor te houden. Soms moest er wel eens een wissel handmatig bijgesteld worden. Maar de trein bleef en blijft rijden.

Veel steun heb ik daarbij gehad van jullie allemaal, ik ben daar dankbaar voor.

Nu is het tijd dat Arie en Patrick aantreden. Er is genoeg te doen, weer een jaarplan 2012 vol opgaven. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat zij beiden - met steun van ons als raadsleden, bestuur en de hele gemeenschap - de goede weg zullen vinden, een manier van werken die zijn vrucht, zowel in de breedte als in de diepte, zal afwerpen voor onze gemeenschap.

Hierbij nodig ik dan nu Arie en Patrick uit om het stokje van mij over te nemen en ga ik als gewoon raadslid mijn best doen om aan de verwachtingen die onze gemeenschap mag hebben van een raadslid te beantwoorden.

 Rinus Bal	 Arie van den Broek (voorzitter)	 Theo Debets	 Patrick Oude Alink (secretaris)	 Ank van Balkom
 Ben Duin	 Gerard Dierick	 Netty Kamerbeek	 Frans van den Broek	 Martien de Turck
 Palmyre Oomen	 Wil Vrolijk	 Karel Peijnenborg	 Willy Barten	Op uitnodiging: Martien van den Nieuwenhuizen

POT LUCK LUNCH

GEVEN EN ONTVANGEN



Op Moederdag houden we een Pot Luck lunch: iedereen brengt iets te eten en / of te drinken mee, geheel naar eigen keuze, en daar eten en drinken we samen van. Wat er in die gezamenlijke 'pot' komt, dat is het, misschien is het wel heel lekker, dan hebben we 'luck' - vandaar de naam Pot Luck lunch.

Het is net als bij het moederschap: je moet er veel voor geven, maar je krijgt er ook veel voor terug. Over dit geven en ontvangen gaan we ook samen van gedachten wisselen.

De praktische organisatie is als volgt:

De door u meegebrachte bijdragen voor de lunch worden vóór de viering vooraan in de kapel in ontvangst genomen. Na de viering (rond 12.15 uur) wordt alle eten en drinken weggebracht naar de plaats van de lunch, een parkje op loopafstand (10 minuten) van de Boskapel.

Als de viering is afgelopen, drinken we eerst in de zaal van de Boskapel het gebruikelijke kopje koffie of thee (dit is voor allen die aan de viering deelnamen). Daarna lopen de deelnemers aan de Pot Luck lunch naar het parkje en genieten samen van alles wat de pot schaft.

Vervolgens maken we een kleine boswandeling en praten in groepjes over het thema 'Geven en ontvangen'. Elke moeder (maar eigenlijk ieder mens) moet veel geven, maar krijgt er ook veel voor terug. Ons hele leven is doordrongen van geven en ontvangen. Maar hoe voelt dat om alsmat te geven en hoe goed of slecht kunnen wij ontvangen?

Tegen 15.00 uur sluiten we af met een drankje ter plaatse.

Datum: zondag 13 mei (Moederdag)

Plaats en tijd: Start vanaf de Boskapel na de viering, circa 12.15 uur; einde circa 15.30 uur

Kosten: Geen, echter aan u wordt wel gevraagd iets te eten of te drinken mee te brengen voor de Pot Luck lunch: wat en hoeveel is geheel vrij.

Commissie Vorming, Augustijns Centrum De Boskapel

Goede doelen voor Advents- en Vastenactie

Namens de Diaconiegroep Boskapel: Martien de Turck



Zoals u wellicht weet, wordt de opbrengst van de plaatskaarten voor Kerstmis en Pasen in de Boskapel besteed aan een goed doel. Bij de adventsactie is dat meestal een project ver weg en met de vastentijd zoeken we als diaconiegroep een project wat dichterbij huis.

Waar mogelijk sluiten we aan bij een project of doel waar een Boskapelbezoeker bij betrokken is. Helaas weten wij niet van alle bezoekers van de Boskapel of ze zich mogelijk voor een derde wereldproject of een ander bijzonder project inzetten.

Daarom doen wij graag deze oproep om met hen in contact te komen. Mogelijk dat de Boskapel hun goede doel kan ondersteunen.

Denkt u 'Dat is mooi, ik heb/ken een goed project, daar kunnen ze misschien wat mee', maak ons er deelgenoot van!

Wij zien uw reactie graag tegemoet via onze contactpersoon, Marijcke Daalderop, tel. 024-3220069. U kunt haar ook mailen: marijcke.daalderop@hetnet.nl

Onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Inzameling producten voor Voedselbank Nijmegen

Namens de Diaconiegroep Boskapel: Martien de Turck

Net als voorgaande jaren organiseren we binnenkort weer samen met de CGKV een grote voedselinzameling voor de Voedselbank Nijmegen. Het aantal cliënten blijft helaas toenemen. Op dit moment maken de vrijwilligers van de Voedselbank iedere week een voedselpakket klaar voor 321 adressen. Soms woont er één persoon op het adres, soms wel acht of meer mensen. Daarbij neemt de aangeboden hoeveelheid levensmiddelen van bedrijven juist af, zoals we al hoorden in het nieuws. Alle reden dus om er met de kerken gezamenlijk flink de schouders onder te zetten.

Het gaat bij deze inzameling niet om luxeproducten. Wij vragen u basis-

producten te kopen aan de hand van een folder die u in de kapel krijgt. Deze artikelen brengt u vervolgens mee naar de Boskapel en van daaruit worden de levensmiddelen naar de Voedselbank vervoerd.

Met deze levensmiddelen helpt u mee om mensen in onze directe omgeving die het nodig hebben voedsaam en gezond te laten eten.

De actie start op 27 mei, met Pinksteren. De drie daaropvolgende zondagen (3, 10 en 17 juni) kunt u uw producten inleveren in de kerk.

Hopelijk doet u allemaal mee. Alle hulp is hard nodig!

Bezinning, ontmoeting en verdieping voorjaarsprogramma 2012 thema: "nieuwe wegen gaan"

Onderstaand is het voorjaarsprogramma 2012 van de Boskapel vermeld.

De toegangsprijs bedraagt € 7,50. Mocht deze prijs voor u bezwaarlijk zijn, dan is een lagere bijdrage acceptabel (u kunt dit melden bij binnenkomst).

In verband met de organisatie is het belangrijk dat u zich tevoren opgeeft via info@Boskapel.nl of met het inschrijfformulier in het programmaboekje. Daarin ook meer details over de activiteiten.

Als u uw e-mail doorgeeft aan info@Boskapel.nl wordt het programmaboekje u toegestuurd. Tevens ontvangt u telkens een week tevoren de aankondiging van de eerstkomende activiteit.



Datum	Programma
dinsdag 8 mei 20.00 uur	Lezing: Augustinus over de weg naar God door Julia van Wel
zondag 13 mei 12.15-15.30 uur	"Pot luck" lunch: Geven en ontvangen.

overige activiteiten	wanneer
oecumenische gespreksgroep	eenmaal per maand
leesgroep algemeen	datum in overleg vast te stellen
oecumenische bijbelleesgroep	eenmaal per maand
leesgroep: Belijdenissen van Augustinus	eenmaal per maand op donderdagmiddag

Foto's Palmzondag 1 april 2012



(foto's op deze
pagina:
Jan van Lierop)

Bestuur Boskapel

Antoinette Meys	voorzitter
Jan Revenberg	secretaris
Manfred Markhorst	penningmeester
Annemieke Pacilly	portefeuille gemeenschapsopbouw en augustijnse spiritualiteit
Birgitte Ligtenberg	portefeuille pastoraat en diaconie
Marjolijn Esser	portefeuille liturgie en oecumene

Kapelbalans actie

De kapelbalans actie is voor de Boskapel de belangrijkste bron van inkomsten.

Doe daarom mee!!

U kunt uw bijdrage overmaken op:

ING-bank: 22 06 916 of

Rabobank: 15 78 32 856

t.n.v. Stichting Augustijns Centrum de Boskapel

Formulier: kennismaking met 'nieuwe' Boskapellers

Op **woensdag 23 mei a.s. van 20-22 uur** is er een avond voor Boskapellers die graag kennis willen maken met pastores en enkele leden van het bestuur. Tijdens deze avond zullen we aandacht besteden aan:

1. Een korte geschiedenis van de Boskapel; waar komen we vandaan en waar staan we nu?
2. Wat spreekt nieuwe en vertrouwde Boskapellers aan in de Boskapel?
3. Wat biedt de Boskapel u en wat zou u de Boskapel willen bieden?

De beide pastores, Joost Koopmans en Ekkehard Muth, zullen aanwezig zijn evenals Annemieke Pacilly, bestuurslid en portefeuillehouder gemeenschapsopbouw en Augustijnse spiritualiteit, en Antoinette Meys, voorzitter bestuur Stichting Augustijns Centrum de Boskapel.

Als u bij deze avond aanwezig wilt zijn, meld u zich dan aan:

- Middels dit formulier;
- Middels persoonlijke opgave bij een van de beide pastores of bestuursleden;
- Middels een e-mail aan bestuur@boskapel.nl

Van harte welkom en graag tot ziens op 23 mei a.s.!

Vult u het formulier volledig in, geef het af aan een van beide pastores of bestuurs-leden of leg het in het bovenste postvak (van Antoinette) op de kamer van onze Stichting, laatste kamer rechts achter in de gang.

Ik meld me aan voor de kennismakingsavond op 23 mei a.s.

Of:

Ik wil wel kennismaken, maar ben verhinderd op 23 mei a.s.; graag contact met:

- Joost Koopmans
- Ekkehard Muth
- Annemieke Pacilly
- Antoinette Meys

Naam:

Tel.nr:

Adres: