

## Liturgie vieren

Wij vieren liturgie om van elkaar en van 'allen die ons in geloof zijn voorgegaan' te leren wie wij zijn en hoe de wereld is. Wij zoeken zin en inspiratie, troost en uitdaging in de verhalen van de Schrift als oudste geloofsdocument.

Wij proberen in de liturgie 'dienst aan God' en 'dienst aan mensen' op elkaar af te stemmen.

Wij allen dragen een grote verantwoordelijkheid voor de liturgie in onze Boskapel. Alleen als liturgie dicht op de huid en na aan het hart van de mensen gevierd wordt, kan zij daadwerkelijk 'mens nabije liturgie' zijn.

Onze Boskapelgemeenschap is een lerende gemeenschap. Zij leert keuzes te maken en neemt haar verantwoordelijkheid voor de liturgie uiterst serieus.

Met een eerste Inspiratie werkdag willen wij elkaar bewust maken van onze hun verantwoordelijkheid voor de liturgie. We willen stimuleren dat dit besef van verantwoordelijkheid toeneemt en dat onze Boskapelgemeenschap leert onderscheiden wat 'goed' en 'niet goed' is.

## Opgave voor de Workshops

Om enige indruk te krijgen van de interesses in de verschillende workshops vragen wij u aan te geven welke workshops u wilt volgen.

Maak voor u zelf een eerste en een tweede keuze (voor het geval de door u gewenste workshops al vol blijken te zijn).

Naam:.....

Ik wil graag deelnemen aan:

Workshop 1:.....

Workshop: 2.....

Wanneer de workshops vol zijn gaat mijn voorkeur uit naar:

Workshop: 1.....

Workshop: 2.....



*Bekijk het eens van 'n andere kant*

**Inspiratiedag  
3 oktober**



***Bloemen geven liturgie  
kleur***



## Inspiratiedag in de Boskapel op zondag 3 oktober 2010

De zomer is voorbij, het werkjaar is weer begonnen, ook voor de mensen in en rond de Boskapel. Om elkaar te ontmoeten, om elkaar te inspireren en geïnspireerd te worden, om wat toerusting op te doen, komen we een zondagmiddag samen in de Boskapel.

Bestuur en vertegenwoordigers van de verschillende groepen rond liturgie (want de liturgie staat centraal) hebben met Andries Govaart (liturgist) een prachtig programma samen gesteld.

Na de zondagsviering en de broodjes openen we om 12.45 uur onze inspiratiedag met zingen onder leiding van Theo Menting, musicus van het Dominicanenklooster te Huissen.

Daarna 13.00 uur zijn er twee rondes workshops (samen ervaringen opdoen en erop reflecteren, oefenen, tips krijgen) en daartussen een koffie- en thee pauze.

Je kunt twee maal kiezen uit de volgende workshops:

### Zingen in de liturgie

Theo Menting, musicus Dominicanenklooster Huissen

Aandacht voor nieuw repertoire, voor inzingen, houding en ademhaling. Aandacht voor de teksten en voor de plaats van liederen in de liturgie.

### Lezen in de liturgie

Andries Govaart, schrijver, trainer, docent liturgie, Wageningen  
Waarom lezen we uit de bijbel? Verstaanbaar en beeldend lezen, het ritueel van het lezen (houding, aankondiging, afsluiting).  
Hoe verbind je je met de tekst – ook als die je niet zo aanspreekt?

### Bloemschikken in de kerk, van opsmuk tot liturgisch element.

Hanneke van Andel, Dineke van Zwieten (Doopsgezinde kerk Wageningen)  
Hoe ga je om met de ruimte en de inrichting van de Boskapel. Waar komen de bloemen en planten het best tot hun recht? Tips rond bloemendragers (vazen, manden etc.). De eigen zeggingskracht van bloemen en planten. Kleuren door het jaar heen.

### Bidden in de liturgie.

Jacqueline van Meurs, pastor in het Radboudziekenhuis Nijmegen  
Wat is bidden, is er verschil tussen persoonlijk gebed en liturgisch bidden?  
Stilte en gebed, wat doet bidden met ons, bidden voor anderen.

### Kijken met rituele ogen naar de liturgie

Ekkehart Muth, dominee in Rheden  
Misschien meer nog dan de woorden verbinden rituelen ons met God en elkaar. Wat doen we als we gaan staan in de liturgie, als we elkaar een hand geven, als we het brood delen, als we de zegen ontvangen?

### Liturgie en nabijheid, brood en woord voor op mijn levenspad

Henk Gols, dominee in Nijmegen  
In de liturgie klinkt mee wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt en we hopen ook kracht en inspiratie te vinden voor het leven in de komende tijd. Lukt het om het persoonlijk leven en de zondagsviering met elkaar te verbinden?

### Liturgie en diaconie, verbonden met elkaar in stad en wereld.

Theo Reuling, diaken, Didam  
Als de liturgie niet dient, dient zij nergens toe.  
Liturgie en diaconie zijn vanouds nauw met elkaar verbonden. Kunnen we weer manieren vinden om daar vorm aan te geven? Welke diaconale momenten zijn er in de liturgie? Hoe kunnen we oog hebben voor elkaar als leden van een gemeenschap en ook iets bijdragen aan de stad en de wereld?