

Spiritueel café

Durf jij uit je bubbel te komen?

Vrede verbindt over grenzen, dit thema van de vredesweek nodigt uit om grenzen te onderzoeken. De ontdekking van 'het andere' biedt risico's en kansen.

We stellen de vraag in dit spiritueel café: Durf jij uit je bubbel te komen?

Durf jij uit jouw comfortzone te treden. Wat maakt dat je dit wel of niet doet? Hoe reageren we op het onbekende?

Gaan we ons achter de dijken verschuilen, sluiten we ons op in onze eigen bubbel? Of komen we in beweging, maken we contact met mensen uit andere bubbels? Durven we in dialoog te gaan?

Na een inleiding gaan we aan de hand van gerichte werkvormen reflecteren op eigen overtuigingen en gedragingen. We weten dat de loyaliteit bij ieder mens anders is maar er blijft een roep naar vreedzame verbindingen. Hoe kunnen we twee verschillende werelden bij elkaar brengen en daar gezamenlijk het goede midden in vinden?

We nodigen u van harte uit!



begeleiding:
**Annemarie Revenberg en
Ekkehard Muth**

woensdag 25 september 2019

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Kosten: €10

Plaats: Augustijns Centrum de Boskapel Graafseweg 276 Nijmegen

Info: www.boskapel.nl

Opgeven: info@boskapel.nl



Stads klooster
Mariken



Pelgrimshuis
Antonius